

Nieuwsbrief
December 2021
**** 2022 ****



30 Jaar Sada Shiva Dham
Phuro! Wees geïnspireerd, wees bemoedigd!



Dagelijks Programma Sada Shiva Dham

's Ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie of yoga.

7 uur: Aarti, *lichtceremonie plus mantra zingen*, daarna ontbijt

9 uur: Karma-Yoga, *vrijwillige werkzaamheden*

13:15 uur: Middagmaal

14-16 uur: Rust / Pauze

16-18 uur: Karma Yoga

19 uur : Aarti; daarna avondmaal)

22 uur: Rust

De maaltijden zijn vegetarisch.

Weekenden

Op zaterdag-, zondag- en maandagochtend:

6.30 uur: Vedische vuurceremonie (havan) in de dhuni.

8.00 uur: Aarti

Babaji Weekend

Ongeveer 10 x per jaar (zie de agenda).

Het programma:

Op zaterdag: normaal programma,
met in de avond kirtan zingen

Op zondagochtend:

7.00 uur: Paduka Puja – 8.00 uur: Aarti - 10.00 uur: Havan [Vedische vuurceremonie] - 11.30 uur: karma yoga – 13.15 uur: Vegetarische lunch / soms Satsang.

Phuro! Wees geïnspireerd en ga vooruit!



“Je kunt je afvragen waarom je zou werken als vernietiging nabij is. Is het de moeite waard?

Dat soort denken leidt nergens toe! Ieder van ons behoort tot de laatste ademhaling aan het werk te zijn.

Zoals ik je dikwijls verteld heb dat je altijd actief behoort te zijn, zeg ik ook dikwijls: “*Phuro: wees geïnspireerd, wees bemoedigd!*” Het vuur van de revolutie zal zo intens zijn dat de harten van de mensen zullen smelten en de bomen en planten door atoom energie vernietigd worden. Dat is waarom we op elke mogelijke manier door activiteit vooruitgang moeten maken. Alles zal vervuld worden.

Concentreer je energie, focus, gebruik die waarvoor het echt nodig is.

Verspil niets. Wees alert. Wees oprecht. Zoek de wijzen en neem hen als voorbeeld.

Realiseer wat je in je hebt, wees vastberaden en bereik je doel met onverminderde concentratie! Wat je ook maar wilt, kun je in deze wereld in de naam van Heer Rama bereiken, maar zij die het pad van inactiviteit kiezen zullen niet het geluk hebben aan die rijkdom deel te nemen. Je dient zelf te weten wat je behoort te doen en hoe je het gewetensvol kunt uitvoeren. Als je onbaatzuchtig werkt, zul je nooit gedwarsboemd worden maar zul je altijd succesvol zijn. Alles wat we doen, behoort bij de eisen van de tijd te passen.

Als het met de juiste geest gedaan wordt is er in deze wereld niet zoiets als hoog of laag werk; het is namelijk de enige manier om vooruitgang te

maken. Niemand behoort zich door geen enkel werk te laten afschrikken, of het 'hoog' of 'laag' is, groot of klein; er is niet zoiets als slecht werk. Werk is werk.

Julie hebben hier allen met liefde en toewijding gewerkt. Zij die zich aan universeel werk wijden, zullen sterk worden! Niets is moeilijk. Wees niet verdrietig als je in je eentje aan het werk bent. Je hoeft je over niets zorgen te maken. Zie hoe klein de mier is en hoe grote last die draagt. Je hoeft niet neerslachtig of bedrukt te zijn.

Als je ergens heen gaat, ga met een specifiek doel voor ogen. Alles wat je doet behoort een doel te hebben. Gebruik de tijd die je besteed om hier en daar heen te gaan, gebruik die tijd om iets goeds te doen voor of een persoon of enig ander levend wezen.

Val niet terug in oude gewoonten, maar ga vooruit. *Karma yoga* is je prioriteit. Hoe dikwijls heb ik je deze woorden gezegd! Elk ogenblik, bij iedere ademhaling, terwijl je eet, slaapt en werkt, herinner dan de naam van God.

Ga zelf vooruit en help anderen om hetzelfde te doen!"

– Babaji, uit *I am you*.

Muniraj spreekt

“Het is normaal om moeilijkheden te hebben, moeilijkheden komen en gaan. De moeilijkheden maken ons sterker; ze leren ons altijd iets.”

Welk advies heeft u voor mensen?

“Mensen moeten doorgaan volgens de leringen die ze van Babaji hebben gekregen, en de belangrijkste lering is *karma yoga*. En ook is een van de belangrijkste principes van Babaji om mens te zijn. Ook heeft Hij ons nooit geleerd onze religie op te geven. Hij leerde ons altijd dat elke religie dezelfde waarde heeft. Als mensen echt van Babaji houden en echt deze verbinding met Hem hebben, kunnen ze nooit echt moeilijkheden of problemen hebben. Als ze toewijding en liefde voor Babaji hebben, kunnen ze nooit echt in de problemen komen. Alle nieuwe mensen die nu komen, blijft Baba sterke ervaringen geven.”



Inhoud

Blz.

- 2 Dagelijks programma Sada Shiva Dham
- 3 Phuro! Wees geïnspireerd en ga vooruit!
- 4 Muniraj spreekt
- 6 2022: 30 Jaar Sada Shiva Dham ashram
- 8 Phuro! Inspiratie uit ons winkeltje
- 10 Nieuw in het winkeltje
- 11 Phuro! De tuin: creatie van Harmonie
- 14 Het stille vuur
- 16 God *door* Kahlil Gibran
- 17 Valentijnsdag en Babaji
- 19 Ontdekking van de ashram in Loenen
- 20 Free ourselves *door* Einstein
- 21 Internationaal: Satsangs met Ramloti Wood
- 23 Bestuur Stichting Haidakhandi Samaj / Jaarcijfers 2020
- 27 Waarom de Hanuman Chalisa zo krachtig is!
- 28 Balanced mind
- 29 Babaji, His Message to Humanity: *Inleiding*
- 30 Babaji, His Message to Humanity: *voorpublicatie nieuw boekje*
- 34 Pure as Gold *door* Kabir
- 35 Van ons heengegaan 
- 39 Colofon

Gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2022

*Met dank aan iedereen die het afgelopen jaar
heeft bijgedragen aan de ashram,
op welke manier dan ook!*



2022: 30 Jaar Sada Shiva Dham ashram

Beste devoties, belangstellenden,

Het is in 2022 30 jaar geleden dat de ashram Sada Shiva Dham is ingewijd door Shri Muniraj Maharaj en Shri Shastriji. Muniraj is misschien wel de meest nabije leerling van Babaji en Shastriji is zijn priester en kenner van de vedische geschriften.



Babaji, Muniraj en Shastriji in India

We hopen dit dit jaar te vieren met een internationale Guru Purnima bijeenkomst van 9 tot en met 13 juli. Gezien de huidige situatie in de wereld is het nog niet zeker of het kan doorgaan. Houdt onze website in de gaten. Mocht deze internationale viering doorgaan dan wordt dat via de website bekend gemaakt! Ook het vijfdaagse programma zullen jullie in de website vinden.

Dit geldt ook voor de Babaji Weekenden, Maha Shivaratri, Navaratri, Bhakti Gatherings (kirtan zingen), Diwali, Kerstviering etc. Ook vinden jullie op de website verder informatie over de vieringen, de ashram Sada Shiva Dham, en achtergronden!

'Phuro! Wees open voor de goddelijke inspiratie en vat moed.'

Wat inspireert je? Waar krijg je energie van? Dat kunnen bepaalde activiteiten, bepaalde kennis, bepaalde mensen zijn; het kunnen ook uitdagingen zijn of successen in je leven.

In het boek 'I am You' met leringen van Babaji, vertelt Babaji over de Wijze Vasishtha. Zowel Rama, als prins, en zijn vader Dasharatha, als koning, kwamen Vasishtha om raad en advies vragen.

In essentie is het antwoord steeds: *'Phuro! Wees open voor de goddelijke inspiratie en vat moed'* of *'Heb een blij gemoed en open jezelf voor de goddelijke inspiratie'*.

Met andere woorden: de oplossing is in je! Maak contact met je innerlijke goddelijke zelf, wees geïnspireerd, wees actief, pak je probleem aan en ga vooruit! Wees gelukkig. Ontdek je energie bron in jezelf!

Het afgelopen jaar hebben we bij de ashram belangrijke ontwikkelingen gezien in de tuinen en het landschap. Het komend jaar wordt er verder aan gewerkt en karma yogis's die mee willen werken, kunnen bijna het hele jaar terecht om een bijdrage te leveren.

Verder is er ook bijna altijd karma-yoga om de houtvoorraad aan te vullen, om het gebouw op orde te houden, mee te werken met administratie of ons winkeltje, sociale media en website, webshop, soms ook meer specialistische werkzaamheden in en om huis. Binnenkort zijn we gereed om een livestream te verzorgen met ook ons eigen youtube kanaal.

Wat je ook kunt doen is iets schrijven voor onze volgende nieuwsbrief, die een of twee keer per jaar uitkomt. De volgende nieuwsbrief is gepland voor mei/juni, met als thema **Liefde**. Katrien (Kalyani) gaat mensen interviewen en ook verder vormgeven aan de nieuwsbrief. Je kunt meehelpen met de redactie.

De ashram staf bestaat momenteel uit Maarten Baba, Hari Priya (Heike), Bhaskaranand, Janaki (blij weer terug te zijn), Monique, Seth (tuin) en anderen.

Wat inspireert je? Wat geeft je energie?

Bhole Baba ki jai

- Bhaskaranand

Phuro! Inspiratie uit ons winkeltje

In de ashram is een klein maar fijn winkeltje gevestigd dat PHURO! heet. Phuro betekent 'Be Inspired!' Een minimaal oppervlak herbergt een keur aan artikelen die met Babaji, Herakhan, India en de ceremonies te maken hebben. Het assortiment biedt oa: **murti's** (Ganesha, Shiva, Saraswati, Lakshmi eva; **kleding** oa sari's, kurta's, lunghi's en nehrujackets; **Indiase muziekinstrumenten; ayurvedische supplementen; boeken; sieraden**, waaronder Om Namah Shivay armbanden; **puja artikelen; foto's van onder meer Babaji; lingams; cd's** oa met Aarti, Sapta Saati, bhajans van verschillende vertolkers; **films over Babaji; mala's; yantra's, parfumolieën** en nog veel meer.



Het afgelopen jaar is mij duidelijk geworden dat PHURO! zijn naam eer aandoet.

Het is een plek waar mensen overvallen worden door spontane ingevingen, geïnspireerd raken om iemand anders of zichzelf een cadeau te geven, geraakt worden door een murti, geïnspireerd worden om zelf te beginnen met een puja thuis.

Na de Aarti of Havan komen er mensen binnen, zoekende, naar iets, naar een bevestiging of een antwoord op een onbegrijpelijke ervaring. Vaak geven mensen elkaar spontaan cadeautjes, uit liefde, uit dankbaarheid, uit de vreugde van het moment of de vreugde van het samenzijn.

Zo nu en dan maak ik mee dat iemand schuchter om het hoekje van de voordeur kijkt. Een wandelaar, een toevallige passant die het aandurft om binnen te komen. Soms zichtbaar geraakt, soms ook verbaasd, kopen ze een portretje van Babaji, de kaart van Old Herakhan Baba of een beeldje. Mensen die de tempel bezoeken vinden de weg naar de winkel in hun verlangen om thuis ook een portret van 'die bijzondere vrouw.' (Shri Herakhandeshwari Mata) te hebben hangen.

'Ze raakt me zo', zeggen ze, 'ik weet ook niet waarom.'

En ze vertellen wat ze voelen of wat ze hebben ervaren.

En dan voel ik Babaji, overal en weet eens te meer dat je geen devotee hoeft te zijn, dat het in een moment kan gebeuren om de liefde, de verbinding te ervaren.

Niet zo lang geleden kwam er een vrouw in de winkel. Ze hoorde bij een groepje dat een rondleiding had gehad. Nieuwsgierig keek ze rond. Ineens stond ze als bevroren en staarde naar een portret van Babaji. Het was een groot portret van 40:40 cm. Vanaf het canvas lachte Babaji haar toe.

'Wie is dat?', vroeg ze.

'Babaji'

'Wat kost ie?'

Priceless, dacht ik, terwijl ik t portret van de kast afhaalde en aan haar gaf.

'Hij is wel erg groot', zei ze.

Ik gaf haar een ansichtkaartformaat van dezelfde afbeelding.

'Nee,', zei ze resoluut 'die doet me niks, nee, deze moet het zijn.'

Bewegingloos keek ze naar Babaji. Toen gaf ze het portret terug.

'Mijn man gaat dit niet goed vinden, en dan ook nog zo groot, ik zou niet weten waar ik 'm zou moeten hangen.'

Ik zette m terug op de kast.

Ondertussen was haar vriendin binnen gekomen.

'Kijk', zei ze tegen haar vriendin, en ze wees naar het de lachende Babaji.

De vriendin keek even en ging toen zelf in de winkel rondkijken.

Op de een of andere manier kon de vrouw zich niet losmaken van het portret.

'Zegt ie misschien iets tegen je?' zei ik, in een poging om haar te helpen.

Ze keek en keek. 'Ja', zei ze uiteindelijk.

Je hoeft t me niet te zeggen,' zei ik.

Hij zegt: 'Ik zíé jou.'

En ze vertelt dat ze nooit gezien is, dat ze zichzelf altijd klein maakt, en dat ze nu ook begrijpt waarom ze juist dat grote portret moet hebben. En dat Babaji haar wel ziet.

Ze koopt 't.

'Ik weet al waar ie moet hangen,' lacht ze als ze samen vertrekken.

Zo is de winkel een plek van inspiratie voor veel mensen.

PHURO!

- Anita-Annemui

Nieuw in 't winkeltje



Prachtig foto album door professioneel fotograaf Janki Rani. Zwart wit foto's van Babaji en Haidakhan, gemaakt door Janki Rani zelf tijdens haar verblijf bij Babaji begin jaren 80 (vorige eeuw). Harde kaft, 35 euro, ook mooi om kado te geven! **Phuro!**

Kalender 2022

De nieuwe kalender met foto's en uitspraken van Babaji, een voor iedere maand. Nu verkrijgbaar: 15 euro! (zo lang de voorraad strekt!). Rechts: de maand September in het klein.

Verder

Op moment van schrijven is vanuit India een nieuwe voorraad voor ons winkeltje onderweg naar onze ashram: mala's, murti's, puja artikelen, parfumolieen, etc.



Phuro! De tuin: creatie van Harmonie

Het valt allemaal niet mee broeders en zusters om in deze roerige tijden een vredig en harmonieus leven te leiden. Niet te veel om je heen kijken met oog kleppen op en stevig met je mala op Babaji geconcentreerd zijn werkt wel, maar is misschien niet hoe Babaji ons het liefste zou zien. Met het rots vaste geloof dat HIJ bij ons is en ons beschermt kunnen we toch met rechte rug en onbevreesd alles aan? Hij heeft ons hier jaren geleden voor gewaarschuwd en we kunnen daar ook nog wel uit opmaken dat dit eigenlijk pas het begin is van wat Hij de kranti noemt.

Er is helemaal niets leuks bij maar er zit wel een mooie kant aan. Lord Shiva is De Heer van de vernietiging en creatie. Om een nieuwe wereld te maken moet er wel eerst plaats gemaakt worden in wat we nu als mensheid hebben gecreëerd en dat lijkt nu echt gaande. Babaji sprak ook over de nieuwe wereld waarin gerechtigheid heerst waar Hij een bron creëert waar de leeuw and de geit samen uit kunnen drinken. In de praktijk kunnen we ons dat haast nog niet voorstellen. Maar toen ik van de week deze mooie foto van de vijver in de tuin van Sadashiva Dham zag moest ik daar wel even aan denken.



Wat een prachtig project is die tuin geworden en dit project is eigenlijk tegelijkertijd met de Covid revolutie ontstaan. Dat is flink wat tegengas voor Babaji's thuis in Nederland tegen die verdeel en heers ellende die over de mensheid word uitgestort. Voor Babaji's devoties is het de eerste plaats heel belangrijk om je niet mee te doen met die verdeeldheid, je voor je meningen en beslissingen niet te laten inspireren door angst en boosheid. Dat is wel puur mentale yoga en vraagt in bewustzijn een goede doses wakkerheid en eerlijke zelf bespiegeling. Maar dat is het pad als we in Zijn Licht willen wandelen toch? We hebben het misschien nog niet helemaal in de gaten maar we zijn flink gezegend met deze mooie en ruime ashram van Sadashiva Dham op de Veluwe. We zijn nog maar met een beperkte en vrij kleine groep om het allemaal mooi en in goede stant en gaande te houden. Ondanks dat de ashram 30 jaar bestaat zijn we nog maar aan het begin van het bestaan van de ashram en is het onze taak om onze armen net zo weid open te houden als het hart van Babaji en Hij oordeelt ons niet, en Hij houd van zowel anti als pro vaccinatie mensen om maar eens een populaire verdeeldheid aan te stippen.

Sadashiva Dham bestaat uit 8 hectare prachtige natuur met in het midden Babaji's wonderschone ashram. Een grote zege maar ook een pittige verantwoordelijkheid om dat levendig te houden, waar ook nieuwe mensen zich welkom voelen. Babaji bepaalt wel wie daar in past en wie weer verder gaat, het is alleen onze taak om de deuren open te houden en te zorgen dat er inspiratie heerst in Babaji's thuis. Wat een prachtig inspirerend project heeft Satpal van die tuin gemaakt. De natuur was natuurlijk altijd al mooi, maar met een intelligente en stevige hand heerst er opeens harmonie waar alle wezens in de buurt, inclusief wijzelf, zich kunnen voeden. We zijn de afgelopen 100 jaar flink gewent geraakt aan allerlei comfort maar uiteindelijk voelen we ons veel beter in harmonie met de natuur. Zoals Satpal deze tuin heeft opgezet is er harmonie tussen de planten onderling, insecten, vogels en dieren. Nu wij nog. Het is nog even wennen dat er opeens ook van alles te oogsten is zo door het jaar heen en dat is een hele klus op zich. Dat soort activiteiten kan veel beter samen gedragen worden en heeft verschillende wezenlijke aspecten. Je kan bij de supermarkt makkelijk een zak groente of een pot jam halen maar om het hele proces van tuin naar op je bord mee te maken is een natuurlijke cyclus; we voelen ons daarin wel ook al is het voor velen van ons nu wat vreemd geworden. Word deelgenoot en kijk wat je kan doen om er deel van uit te maken; er is plek voor ieder hand die wil.

De nieuwe wereld waar Babaji het over heeft bestaat uit harmonie en Hij zegt zelf ook "ik ben harmonie". Deze tuin is ook harmonie en verdient de steun van ons allemaal om de harmonie van Sadashiva Dham ook voor de toekomst, wat de kranti dan ook mag brengen, te waarborgen. Ik hoop van ganser harte dat we daar ook allemaal op een of andere wijze samen aan meewerken en dat we ook voor alle mensen die in de toekomst door Babaji worden uitgenodigd om op de ashram te zijn daar op voortborduren.

Bhole Baba ki Jai !

- *Raghuvir*



Sada Shiva Dham met gebouwen, landschap en links midden de groentetuin.

Het Stille vuur

Sinds enige tijd is de vuurceremonie op zaterdag een stille vuurceremonie. Op zondag en maandag ochtend worden de mantra's bij de ceremonie hardop gelezen en kunnen meerdere mensen offeren. Geïnspireerd door dit stille vuur op zaterdag, schreef Bhurakhan het volgende artikeltje.

Het stille vuur met Babaji

Ik wil graag mijn ervaring delen met het stilte vuur met Babaji.

In 1980, in de zomer, kwam ik voor het eerst in Haidakhan, met moedertje Bhuri.

Bhuri vond dat ik de Chandan en de ochtendceremonie met Babaji niet mocht missen. Daarvoor was het nodig om in Hindi aan Babaji te vragen of dat mocht.

De zin begon met Ab ke kal... maar ik ben het verder even kwijt. Dus ik deed pranam aan Baba's voeten en stuntelede het zinnetje eruit. Nou, na een seconde liep Hij door, zonder iets te zeggen.

Ik had niets anders verwacht omdat ik halverwege het zinnetje de tekst was vergeten.

Dus oefenen en ja de volgende dag raak. Ik mocht bij Chandan komen.

Die eerste keer was ik bijna te laat, niemand te zien voor het deurtje van Baba's vertrekken dus ik liep maar direct door. Ik zag een paar mensen al om Babaji's Havan kund (vuurplaats) zitten en daar was Baba in zijn

kamer, zittend op zijn bed om Chandan te geven. Man Singh gebaarde mij daarna om direct weer naar buiten te gaan en ik ging bij de mensen om de Havan kund zitten.



Baba kwam naar buiten en nam plaats aan Zijn Havan Kund onder de Boom, was een poosje stil en de ceremonie begon.

Man Singh had een bakje met rijst en gaf Baba steeds wat rijst in de hand die Baba dan, in diepe meditatie en ver weg starend, in het vuur gooide. Dat ging zo een poosje door, waarna Babaji opstond en terug ging in zijn kamer. Dat was het. En het was

bijzonder, natuurlijk, want het was Baba waarmee je dat moment mocht delen. En de eenvoud, daar werd ik ook door geraakt.

Het jaar erop was ik in de winter in Haidakhan. Hoewel het zeker geen verplichting was, wilde ik graag bij Babaji's ochtend ceremonie zijn. Ik was al meer bedreven in de zin en Babaji gebaarde met zijn hand 3 keer. En dan stonden we met 5 tot 10 mensen om 5 uur 's ochtends te wachten voor Babaji's poortje, best koud, totdat Man Singh het deurtje opendeed en we naar binnen mochten voor Chandan. De ceremonie was verder telkens hetzelfde: Babaji zat aan Zijn Havan kund en gooide met tussenposen een beetje rijst in het vuur, in volledige stilte, en ging daarna terug naar zijn kamer, in volledige stilte.

Bhole Baba ki Jai,

- *Bhurakhan*



Babaji bij Havan vuur

God

door KAHILIL GIBRAN

In the ancient days, when the first quiver of speech came to my lips,
I ascended the holy mountain and spoke unto God, saying, "Master,
I am thy slave. Thy hidden will is my law and I shall obey thee
for ever more."

But God made no answer, and like a mighty tempest passed away.

And after a thousand years I ascended the holy mountain and again
spoke unto God, saying, "Creator, I am thy creation. Out of clay
hast thou fashioned me and to thee I owe mine all."

And God made no answer, but like a thousand swift wings passed
away.

And after a thousand years I climbed the holy mountain and spoke
unto God again, saying, "Father, I am thy son. In pity and love
thou hast given me birth, and through love and worship I shall
inherit thy kingdom."

And God made no answer, and like the mist that veils the distant
hills he passed away.

And after a thousand years I climbed the sacred mountain and again
spoke unto God, saying, "My God, my aim and my fulfillment; I am
thy yesterday and thou art my tomorrow. I am thy root in the earth
and thou art my flower in the sky, and together we grow before the
face of the sun."

Then God leaned over me, and in my ears whispered words of sweetness,
and even as the sea that enfoldeth a brook that runneth down to
her, he enfolded me.

And when I descended to the valleys and the plains God was there
also.

– *Ingezonden*

Valentijnsdag en Babaji



Lieve devotees van Maha Bhole Baba, Babaji ,
---Valentijnsdag ... WAT 'n DAG koos Babaji om ons te verlaten !!
En ja , HIJ is echt niet "DOOD" gegaan aan hartfalen!!!
Het was geheel ZIJN eigen KEUZE ! YES !
Ik herinner mij dat HIJ almaar zieker en zieker "speelde" (!) Vele dokters
uit heel India verschenen in Hairakhan ! Babaji lag "ziek" te wezen op zijn
schommel, in de "Sheesh Mahal " , met alle mogelijke "medicijnen op de
grote ronde tafel naast Hem".
Toen kwam (eindelijk).dr ... (naam vergeten !) uit de Auroville ashram.
Hij was heel beroemd , een echte wetenschapper, had gestudeerd in
Amerika, England , Duitsland. Die onderzocht Babaji en zei : U bent
helemaal NIET Ziek ,klein beetje gestresst ...
Ik stond naast de deur naar het terras en mocht van Babaji de
"dokters"niet meer binnen laten. ...ik moest hun naam tegen Baba zeggen,
"NAHIN" = nee ,kregen ze te horen

De dokter uit Auroville mocht wel naar binnen.!!!!!!
Dus na "Dr Auroville !!!" sprong Babaji vrolijk op uit de schommel !!
veegde de tafel vol "medicijnen " leeg naar het terras, met een grote veeg
van ZIJN arm en riep""WEGWEZEN jullie!"
Stupid idiots ...(tegen de "dokters") you are killing Me with your
"medicines "....verdwijnt uit MIJN ashram ! Abhi != Directwegwezen !
Geen prasad, WEG !!!!!!!... Ik stond erbij en keek ernaar .. verbijsterd !!...

Babaji liep daarna vrolijk en relaxed terug naar Zijn kutirtje . Ik was nog steeds in totaal verbijstering !

De volgende ochtend trof ik Babaji aan op 'n matrasje naast Zijn kamertje (zeker door ManSingh , Zijn geliefde verzorger, geregeld dacht ik ...)

Hij zei tegen mij : “Get My slippers because I go to kirtan hall”. Ikke: “NO!! Baba, You are too sick .. NO kirtan Hall for YOU !”

Gaura Devi komt van de kleine trap naar beneden and Babaji zei : "This naughty Bhuri does not want to get my slippers !! Gaura: please you do!" En ja, zij deed het!!! En dan springt Babaji snel van zijn matras op en begint vol vreugde op zijn terras te DANSEN..... Mijn adem stukt nog steeds... Hij zegt: “Nu ga Ik naar de kirtanhall.” “Bhuri Begum, kom met Mij mee”.

Wij liepen zijn kleine trap naar de deuren omhoog. Daar stopt hij en zegt: “LEELA *) begint nu”. En hij begon zwaar te ademen, hing op mijn schouders, sleept met zijn slippers over de stenen ziet er werkelijk heel ziek uit....! Ik leek wel gek te worden! Hier was geen touw aan vast te knopen, niets van te begrijpen !

ManSingh kwam van boven aan rennen, en Babaji leunde ook op zijn schouders. En Hij liet Manda Hem op Zijn troon leggen (!).

En Hij zei zachtjes tegen mij: “Alle devotees onmiddellijk hier komen, van de dhuni en van de kant van de Gufa (grot)”

Ik rende naar beneden, zag HarGovind en riep : “Baba is in de kirtanhall, iedereen moet daar Nu naar toe en stuur ook iemand naar de Gufa”

De kirtanhall was snel vol en Hargovind moest fluisterzacht Bhajans spelen en wij zingen. Na 20 minuten ging iedereen terug naar de karma yoga . Baba schuifelde met ManSingh terug naar Zijn terras. Deurtje dicht . BABAJI huppelde trapje af en zei : "Barria leela tha. HAHA !" .

Ja, Babaji was bewonderaar van Shakespeare!!!!!! AL zijn drama boeken moesten in de Ashram bibliotheek staan !

Jai Maha Maya ki JAI !

– *Liefs van Bhuri.*

*) *Leela* wordt ook vertaald als goddelijk spel, een spel met een boodschap.

PS Dit verhaal van Bhuri speelde zich af vlak voordat Babaji op Valentijnsdag 1984 heenging.

Ontdekking van de ashram in Loenen

In de 15 jaar dat ik in Amsterdam woonde, hoorde ik zo nu en dan de naam Babaji vallen in relatie tot een ashram in Loenen. Sommige mensen zeiden; daar moet je eens naar toe, dat is echt een 'bhakti plekje'. In Amsterdam was ik met mijn vrienden altijd met mantra's bezig en het oefenen van kirtan. En ik heb een jaar lang een spirituele evenementenlocatie gehad in het centrum van Amsterdam. Hoewel er prachtige activiteiten waren, allemaal gericht op het dienen van Liefde en leven vanuit het hart, was het een tempel zonder deities. Ik miste dat wel. Ik kwam graag bij de Krishna tempels in India en ook bij de Ananda Dham ashram in Zwitserland was een tempelkamertje met deities en iedere ochtend en avond werden daar mantra's gezongen.

De eerste keer dat ik bij de Babaji ashram in Loenen kwam was ik meteen geraakt door de sfeer, de fijne tuin, de mooie huisjes en het bestaan van een ECHTE TEMPEL. Ik besloot er wat vaker heen te gaan en was vaak bij Seth te vinden in de tuin. Omdat het me zo goed deed op de ashram te zijn, nodigde ik ook andere mensen uit de stad uit om te komen helpen in de tuin. Ik vond het mooi om te zien hoe iedereen daar voor zichzelf iets belangrijks uit haalde. Het is een plek die mensen hoop geeft. Zelf hou ik erg van het kamertje van Babaji. Zodra ik daar zit voel ik de energie die ik ook ken van plekken in India. Ik hou ook de aarti en de prachtige vuurceremonies. En ik vind het zo lief dat Seth altijd vraagt of ik ook een mantra wil spelen op het harmonium. Soms doe ik dat, soms durf ik niet. De Babaji ashram heeft voor mij een bijzonder plekje in mijn hart, ook al heb ik Babaji nooit ontmoet. Wat ik een fijn idee vind is dat hij net zo iemand is als Jezus. Niet dat ik daar nou echt een band mee heb maar energetisch brengt dat het iets dichterbij voor mij. Maarten heeft me wel eens gevraagd of ik opgeleid wilde worden tot pujari. Mijn hart zei meteen ja en ik voelde me vereerd met deze uitnodiging van God. Maar ik had inmiddels mijn huis in Amsterdam ingeruild voor een grote groene Mercedes campertruck en mijn ego zelfje wilde eerst nog even op reis. Maar hoe gekker de wereld om me heen, des sterker voel ik het verlangen om me helemaal dienstbaar te maken aan God, Shiva Krishna of Babaji; de naam of vorm maakt me niet eens zoveel uit. Ik ben wel een beetje verliefd op Krishna, omdat ik in India graag in zijn geboorteplaats Vrindavan kom. Maar ik kom heel graag bij de Babaji ashram voor de tempel, de spirituele focus, de prachtige tuin, het serene kamertje van Babaji en de fijne gemeenschap. Momenteel verblijf ik in Zuid Spanje en

verdiep me op het moment erg in de dualiteit en de diepere aspecten van het licht en donker. Dat dient zich nu blijkbaar aan in mijn leven dus ik probeer dat te doorgronden. ik denk dat het in deze turbulente tijden heel essentieel is om met een spirituele plek verbonden te zijn, waar je je geloof kunt beoefenen en uitwisselen met gelijkgestemden. Wat ik waardeer aan de ashram, is dat het echt een tempel is waar de lat best hoog ligt en hoe de tempel en alles daaromheen in ere wordt gehouden. Ik vind dat bewonderenswaardig. Ik weet zeker dat ik tegen het voorjaar, als het ietsje warmer wordt in Nederland, snel weer op bezoek kom. Of als Babaji dat wil, misschien wel eerder!

– *Noelle Sterk*

Free ourselves

"A human being experiences himself,
his thoughts and feelings
as something separated from the rest,
a kind of optical delusion of consciousness.

This delusion is a kind of prison for us,
restricting us to our personal desires and
to affection for a few persons nearest to us.

Our task must be to free ourselves from this prison
by widening our circle of compassion
to embrace all living creatures
and the whole of nature in its beauty."

– *Einstein*

Internationaal: Satsangs met Ramloti Wood

Elke week kijk ik uit naar de satsang die Ramloti Wood organiseert vanuit de Haidakhandi Universal Ashram in Crestone, Colorado.

Soms lukt het me om live mee te doen maar, wanneer dat niet mogelijk is, kijk ik de satsang altijd terug op Youtube.

Devotees van over de hele wereld, India, Europa, Amerika en Azië vertellen over de manier waarop Babaji in hun leven is verschenen, hoe ze de roeping kregen om naar India te gaan, over de vaak onmogelijke en wonderlijke reizen die hen al dan niet met omwegen uiteindelijk naar Herakhan leidden.

Zij vertellen over het ashram leven aldaar, het zware ritme van het dagelijks leven, de aanwezigheid van Babaji. Ze vertellen over de karma yoga, hoe zwaar het was maar ook hoe het hun grenzen verlegde.

Haidakhan was in die dagen zonder enig comfort maar door allen benoemd als de mooiste plek op aarde.

Zij vertellen over de teachings die ze kregen, de transformaties die ze ondergingen, de vaak confronterende lessen. Soms schieten hun ogen nog vol met tranen wanneer ze zich herinneren hoe Babaji hen wegstuurde of breekt hun stem wanneer ze weer voor zich zien hoe Babaji hen glashelder spiegelde en de inzichten zich ontvouwden.

Maar ook hoor je in hilarische anekdotes over de humor van Babaji.

Niet zelden hoor je Babaji door hen heen spreken, hoor je de diepe verbondenheid en de liefde die elke transformatie mogelijk maakte.

Maar ook devotees die Babaji niet gekend hebben komen aan het woord en gek genoeg hebben zij veelal een nog diepere connectie dan de mensen die Babaji bij leven hebben gekend.

Ook zij delen hoe zij op de meest verschillende manieren, via een foto, een ontmoeting, een droom, Babaji leerden kennen en hoe het hun levensweg voorgoed veranderde.

Er zijn satsangs die over de Navaratri gaan, over de havan, over Sri Vishnu Datt Sastriji, over Shri Muniraji en over de betekenis van de verschillende deities.

Praktische vragen worden gesteld over hoe je thuis bv een vuurceremonie kunt doen maar ook over jharra en japa. Ashrams van verschillende landen komen aan bod: onder meer die van Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitserland.

Elke week kijk ik er naar uit. En ik ben niet de enige. De video's worden later door ongeveer 400-500 mensen teruggekeken.

Deze satsangs hebben mij laten inzien hoe groot de Babaji familie is, hoe verbonden we zijn en wat een enorm werk hij heeft verzet. Het heeft me ook meer inzicht gegeven in wie Babaji eigenlijk is.

Een devotee die lange tijd in Herakhan was vertelde dat hij pas na twee maanden zijn eerste pranaam maakte. Tot die tijd zag hij alleen maar een dikke man.

Een ander devotee dacht dat hij terecht was gekomen in een soort mental hospital en vond t een hele vreemde toestand allemaal.

Een Amerikaanse devotee echter vertelde dat ze, toen ze Babaji voor het eerst in de verte zag staan, ze onmiddellijk dacht: Oh, my God, dat is God. En zich meteen zorgen maakte omdat ze een korte broek droeg en hoe kon ze in die broek voor God verschijnen.

Devotees die, op het moment dat Hij hen aankeek, hun naam vergaten en de namen van hun familie en geen herinnering meer hadden aan het leven voor Herakhan en totale vrede ervoeren.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele verhalen. Alle verhalen bij elkaar laten zien hoe voor Babaji alles spel was (en is). Hoe hij situaties creëerde (en creëert) die ons inzichten geven, ons persoonlijk doen groeien, ons transformeren en onze liefde en compassie vergroten. Ze geven een inkijkje in hoe hij de mensen als pionnen plaatste (en plaatst) op het grote speelbord dat het leven is.

De open manier van delen laat zien hoe divers ieders weg is, hoe individueel en uniek. Ik was dus niet de enige die niet direct kon bevatten wie Babaji was. Zo veel meer devotees hadden eerst de connectie en daarna pas begon het begrip te groeien.

Deze satsangs zijn informatief, inspirerend en ontroerend. Het geeft een connectie met de leden van de Babaji familie van over de hele wereld. Voor velen, en ook voor Ramloti zelf is het een upliftment.

Zoals ze zegt: "To feel the love from the people from all over the world keep me going running this ashram in these times of turmoil."

PHURO!

– *Anita-Annemui*

Het youtube kanaal van Ramloti:

<https://www.youtube.com/c/RamlotiWood>.

Bestuur Stichting Haidakhandi Samaj

Per 1 juli heeft de Stichting een nieuwe voorzitter: Kailash (Klaas van de Wout). Hij heeft met meerderheid van stemmen het stokje van Bhurakhan (Alexander Schiks) overgenomen. Vanwege drukte kon Bhurakhan de voorzitter functie te weinig invullen. Bhurakhan zal de penningmeester functie weer op zich nemen. De secretaris functie blijft bij Bhaskaranand. Aradhana is tweede penningmeester. Pujari, de vroegere voorzitter, blijft vice-voorzitter. Raghuvir blijft ook vice-voorzitter.

De voorzitterfunctie is voor een periode van 2 jaar afgesproken, met eventueel een tussentijdse evaluatie. De penningmeester functie is voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Kailash wil vaak, 4 dagen per week, op de ashram zijn, en wil ruimte geven aan het hart op de ashram. Hij wil zo zijn voeling met de ashram versterken en in stand houden. Samenwerken is de basis voor vooruitgang op de ashram.

Tot de bestuursgroep behoren verder ook enkele kandidaat bestuursleden en toehoorders. Mensen, die met inspiratie of initiatieven erbij willen zijn, zijn van harte welkom. Neem contact. Het bestuur staat open voor een zo breed mogelijke draagkracht.

Jaarlijks is er een algemene vergadering voor alle belangstellenden om de cijfers en ontwikkelingen binnen bestuur en ashram te delen. De datum voor de jaarvergadering van 2022 wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Jaarcijfers 2020

Op de volgende bladzijden presenteert de Stichting de jaarcijfers 2020. De Corona tijd heeft er voor gezorgd dat er met name minder bijdragen waren uit groepsretraites. De ashram is voor groepsretraites (en ook voor individueel bezoek) een tijd gesloten geweest, en groepen hebben op hun beurt ook afgezegd.

De energie kosten, zoals gas en electriciteit, liggen (te) hoog; er wordt in samenwerking met een architect naar een oplossing gezocht. Een meevaller was wel een flinke donatie in mei. Al met al, ondanks de corona crisis, niet zo'n slecht jaar, maar het is wel nodig aan verbeteringen te werken!

Stichting Haidakhandi Samaj

Balans per 31 december 2020

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen (bestaand)	800.000	800.000
Verbouwingen (bestaand gebouw)	4.275	8.856
Tempel (nieuwbouw)	297.850	297.850
Chalets (nieuwbouw)	89.863	89.863
	<u>1.191.988</u>	<u>1.196.569</u>
Vlottende activa		
Voorraden (boeken)	14.520	14.520
Vorderingen		
schenkingen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
Liquide middelen	75.811	74.218
Totaal activa	<u>1.282.319</u>	<u>1.285.307</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Reserve nieuwbouw tempel/chalets	0	0
Herwaarderingsreserve	717.550	717.550
Reserve Duurzame energie	38.000	38.000
Overige reserves	510.337	516.395
	<u>1.265.886</u>	<u>1.271.945</u>
Langlopende schulden		
Geldleningen		
-certificaten	13.362	13.362
-overige leningen	0	0
Kortlopende schulden		
Verzekering Unive	3071	0
Totaal passiva	<u>1.282.319</u>	<u>1.285.307</u>

Stichting Haidakhandi Samaj

De staat van baten en lasten over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten		
Donaties verblijf	19.080	20.041
Donaties certificaten	0	0
Donaties overig	43.954	30.154
Boekverkoop (minus inkoopwaarde)	3.748	3.266
Donaties groepen	22.589	31.329
Ashram Festival	0	4.499
	<u>89.371</u>	<u>89.289</u>
Lasten		
Afschrijvingskosten		
Verbouwingen (bestaand gebouw)	-4.581	-7.371
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud	14.469	7.237
Verzekeringspremies	3.188	2.723
Energiekosten	22.569	18.610
Gemeentebelastingen	2.127	2.114
Vuilafvoer & GBLT	2.476	2.502
	<u>-44.829</u>	<u>-33.187</u>
<u>Overige uitgaven</u>		
Huishouding/maaltijden	26.919	27.826
Wasserij-kosten	332	959
Inventariskosten	591	1.799
Puja/tempelkosten	2.283	1.644
Kantoorkosten	815	895
Arbeids- en onkostenvergoeding (Melcher)	6.100	6.000
Onkostenvergoeding (Burgmans)	1.200	1.200
Onkostenvergoeding (Mafiewicz)	2.115	1.040
Telefoon- en internetkosten	1.759	1.303
Reiskosten	1.052	1.228
Promotiekosten	0	0
Landbewerking	2.548	0
Rente- en bankkosten	247	286
Diverse kosten	57	227
	<u>-46.018</u>	<u>-44.407</u>
Oninbare vordering 2016	0	-2.064
Resultaat	<u><u>-6.058</u></u>	<u><u>2.260</u></u>



Hanuman

Waarom de Hanuman Chalisa zo krachtig is!

De Hanuman Chalisa is geschreven door Tulsidas (1532 - 1623), geboren in Rambola, India. Het is geschreven in de Avadhi taal en is een krachtige bron om positieve energie op te wekken.

Hanuman is de elfde Rudra incarnatie van Heer Shiva en één van zijn namen is Sankata Mochana, de verdrijver van verdriet.

Sri Hanuman wordt 'Chiranjeevi' de onsterfelijke genoemd.

Het verhaal gaat dat Tulsidas de toenmalige keizer Aurangzeb in Delhi ging ontmoeten nadat hij een visioen van Sri Rama had gekregen in Gokula, de geboorteplaats van Sri Krsna. De keizer daagde Tulsidas uit om Rama aan hem te laten zien. Toen Tulsidas antwoordde dat het niet mogelijk is zonder echte toewijding aan Rama, werd hij gevangen gezet door Aurangzeb. In de gevangenis zou Tulsidas de prachtige verzen van Hanuman Chalisa hebben geschreven. Toen hij de Hanuman Chalisa voltooide wordt gezegd dat een leger apen de stad Delhi bedreigde. De keizer probeerde zonder succes de apen te verdrijven. Uiteindelijk zou hij zich gerealiseerd hebben dat de dreiging van de apen een uiting was van Hanuman's toorn. Hij liet Tulsidas vrij en drong erop aan in te grijpen op de dreigende situatie die ontstaan was. Onmiddellijk na de bevrijding van Tulsidas stopten de apen met hun onheil. Tulsidas zegt wie de Chalisa in volledige toewijding aan Hanuman zingt of reciteert de genade van Hanuman krijgt. Hanuman's goddelijke interventie helpt om alle obstakels en problemen die er kunnen zijn uit de weg te ruimen, inclusief die met betrekking tot negatieve energieën of entiteiten en dit geloof is gebaseerd op de claim die in de Chalisa zelf is gemaakt. Hanuman helpt alle obstakels te overwinnen. Dus vrienden, blijf de Hanuman Chalisa chanten, heb volledig vertrouwen en ervaar de verandering van binnen! De Hanuman Chalisa kan zowel in de ochtend als avond worden gezongen; er wordt gezegd dat elk vers of chaupai zijn eigen betekenis heeft. Het heeft een zuiverend effect op zowel lichaam als geest en is hartverwarmend. De bekende yogi heilige van Noord India, Neem Karoli Baba, droeg zijn toegewijden op in tijden van moeilijkheden regelmatig de Hanuman Chalisa te chanten. Bhole Baba Ki Jay!

- Johan

Balanced mind.

You are the one who sees reality just as it is,
not by the world's nor spiritual perspective.
Beautiful balanced mind,
You are in between the two worlds,
you are not part of the material nor the spiritual realm.

You exist in between,
In the space between these two worlds,
You have cleared a path to walk on.
That road is a narrow one, squeezed between the voices of these
two worlds who both claim holding the truth.
You, balanced clear mind, you don't make part of them.
And stands alone with whom you are, defenseless,
both in quietness and in the wisdom of words.

You don't need any identification, nor do you need to hold on to
ideas of any world.
You exist in yourself.
You have integrated all colors of both worlds,
And now you have gathered them in the space of your mind,
Then you have become free from them.

As the world will not even notice it,
and the spiritual world will not see you,
On that narrow road between the two worlds
your love will flower.

- *Katrien*

Babaji, His Message to Humanity

Inleiding

Beste Devoties en vrienden van de Ashram,

Het jaar is al bijna weer om en het was nou niet echt een jaar om met veel plezier op terug te kijken. De vele beperkingen en restricties maakten het moeilijk om te bewegen en ik heb ook maar heel weinig dagen op de ashram door kunnen brengen. Die dagen waren heel bijzonder alsof ik in een andere wereld kwam, een Nieuwe wereld waar Babaji geregeld over sprak.

Het was er levendig en liefdevol. De Ashram lijkt op te bloeien en nieuwe mensen weten de ashram te vinden om er inspiratie op te doen. Babaji's prachtige boodschap is er tenslotte voor iedereen.

Hij had het vaak over Kranti en Revolutie en we kunnen er niet meer omheen dat het leven van nu er ook zo uit begint te zien, en ook zo aan begint te voelen.

De afgelopen winter ben ik vele malen door Babaji's teaching boek gegaan en het viel me op dat Babaji zich vaak herhaalde omdat er steeds nieuwe, vooral westerse mensen, op de ashram aanwezig waren in die laatste jaren van Zijn incarnatie.

In gesprek hierover met Raghuvir kreeg ik de inspiratie om tijdens deze stille winterse periode een klein boekje te gaan maken met zo'n 15 hoofdstukken die steeds een ander thema konden hebben. Thema's waar Babaji het vaak over had.

Voor deze nieuwsbrief hebben we alvast drie hoofdstukjes geselecteerd als voorproefje op het boekje dat momenteel in India door Sanjeev qua layout voor de drukker wordt voorbereid. Het simpele boekje, dat niet meer dan een euro mag gaan kosten, draagt de naam:

"Babaji, His Message to Humanity and Pointers for your Life"

- *Pujari*

Op de volgende bladzijden vind je een voorpublicatie van 3 van de 15 hoofdstukken, met telkens pointers voor je leven! Neem even de tijd! Binnenkort is het volledige boekje verkrijgbaar in ons winkeltje.

Phuro!

Babaji, His Message to Humanity and Pointers for your life - voorpublicatie van 3 hoofdstukken



1. Revolution or Kranti

Once Parvati asked Lord Shiva, Her husband: “You have done good work for the people in all ages, but I am afraid for the people in the Kali Yuga. How will they safeguard themselves?” Lord Shiva answered: “I will appear in the Kali Yuga and I will create a new State, a new center of religion- a most important place, where I will live and establish all the Gods there.”

Babaji has come to change the world, not by fighting with weapons and armaments. He transforms it by changing the hearts of people through a simple method: the repetition of Gods Holy Name. The vibrations of the Name will change the world. There will be universal understanding - one nation, one family. This is Babaji’s intent and it will soon come about.

The great revolution is very near! There is no power in the world to stop it. This is a time of great destruction. Everyone must become spiritually strong and courageous. The whole universe will be involved in this Mahakranti (great revolution).

The fact is a great fire of sins and sorrows is burning throughout the world. Everyone living walks and works through this fire. At

present, not only humanity is in danger, but all sentient and insentient beings of the universe are in danger. I have not only human beings to consider, I also have to save the entire Creation. How is it possible? (a long pause) It is quite impossible. The calamities which are coming to this world are unavoidable. Only he who has strong determination to do good acts and who is strongly devoted to God can survive this destruction. You should not do anything which will do harm to others.

Revolution or Kranti Pointer:

- “There is only one way for mankind to be saved and that is by changing the hearts of all people... As long as there is no change of heart, humanity is in great danger”
- “Whenever the world faces the most difficult problems, the Lord takes on a human incarnation and comes to fulfil the needs and desires of mankind.”
- “All of you must bring alertness into your lives. The revolutionary spirit which I want to inspire in the hearts of all of you is for the sake of world peace.”
- “When the time comes, you will have to walk through fire and water.”
- “Destruction is a most necessary aspect of Creation.”
- “Now a change on a vast scale, like those at the time of the Mahabharata, will take place.”
- “There is an Indian slogan: ‘Jai Hind’ it means Victory to India. But I want the welfare of the whole universe, so I am starting a new slogan: *JAI VISHWA!* It means Victory/Honor to the Universe.

2. Oneness

We are all one, with each other and with God.
Be firm like a rock, deep and serious like the sea. Think of the earth as a mother. This is one earth. Don't be divided by thinking of yourselves as belonging to different countries. We belong to one earth. Proceed with this in mind. Look to the future with a vision of good deeds for the whole world, not just for one country. Have courage and patience, and be not afraid of water, fire or great storms. Face them bravely.

Unite in Love to elevate yourselves, each one of you must vow today to sacrifice everything to obtain oneness with yourself. Shri Mahaprabhuji reveals the truth of a mystery to you: the revolution will occur simultaneously everywhere in the world.

Oneness Pointers:

- “Seek the Unity where we are all one and the same. I am Unity.”
- “We are all equal, independent of the country we come from. We are all unified.”
- “This is a universal family. Have no idea of separation of identity; discard feeling of separateness. Serve all people with mind, body, wealth and brain.”
- “When you all belong to this whole universe, where is the place for ‘I’ and ‘mine’? We must unite as one universal family and march forward in unity.”
- “There is a great power in union. If there is unity and love among you, then only can you lead a peaceful and happy life.”
- “We must work united. We must all work together to complete our task. In this way all work becomes easy.”

3. The Name of God

It is of the greatest importance that the repetition of God’s name increases daily. In this way, your heart and mind will be purified. Only then will you find God in yourself.

Man’s mind is very fast, faster than the wind. By doing work while repeating God’s name, your mind becomes cleansed of thoughts and useless, negative thoughts cannot enter. You cannot comprehend the high value of karma while repeating God’s name.

The mind can only be purified by japa. This is the only medicine for the disease of the mind. While your mind and heart are impure, how can God live in your heart? The water to clean your heart is the Name of God, so teach everyone to repeat the Name of God everywhere.

I do not want idle people. Japa does not take the place of Karma. Japa and work go together. You must be active in God’s work, like

King Janaka who ruled his kingdom always with his mantra in his mind. Arjun fought the Mahabharata battle, constantly remembering God's name.

The Name of God Pointers:

- “When the Name of the Lord, as His supreme power, enters the heart, happiness begins to pervade it. By remembering His Name, the Lord Himself comes to reside within the heart, and the devotee immediately reaps the fruit of all his endeavours.”
- “Every moment, in each breath, while eating, sleeping, and working, remember the Lord's Name.”
- “No place must be without the Name of Om Namah Shivay; on every street, in every house, it must be spread... This Om Namah Shivay is like divine nectar; feed everyone with this nectar.”
- “When I come to this world, I always come to give divine nectar, but people always choose poison.”
- “The Lord's Name is like divine nectar; repeat it all the time.”



Pure as Gold

The Lord has revealed himself
To me within my body;
My entire being, cleansed,
Now shines like pure gold,
Just as the goldsmith essays
Gold on the touchstone,
I have been put to the test
And made whole

One after another,
Many births I took;
Many paths I followed
To escape this relentless cycle.
Only when I made my mind still
Did I attain the state
Of lasting repose.

I searched and searched for Him
In external pursuits,
But wasted the precious days
Of my human life.
When I became absorbed
In the realm beyond mind and maya,
Within my own body
I found the Lord.

Kabir

- Ingezonden



Henk Poncin



Op 29 september is Henk Poncin van ons heen gegaan. Velen van jullie hebben hem gekend. Hij was een graag geziene gast hier op de ashram.

Zijn avontuur met Babaji is begin tachtiger jaren begonnen met de reizen naar Haidakhan en zijn ontmoetingen met Babaji. In 1990 is onder zijn inspiratie en enthousiasme een speciale documentaire gemaakt over de ashram in Haidakhan en de teachings van Babaji. Zijn film kreeg de naam Sanatan Dharma en is eind 1990 door de IKON op de nederlandse TV uitgezonden. Het is een tijdloze film en nog steeds een inspiratie voor nieuwe mensen op de ashram.

Henk heeft tevens een flinke bijdrage geleverd aan de nederlandse uitgave van het Aarti boekje en was zeer betrokken bij de nieuwbouw van de ashram, nadat die in 1994 was afgebrand.

Henk was een vriend en deelde graag zijn kennis en gedachten over Babaji met iedereen die het wilde horen. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij met ons gedeeld heeft en wat hij voor de ashram betekend heeft en nog betekent. Henk heeft ook een boek over zijn leven geschreven, met daarin zijn ontmoetingen met Babaji.

Van ons heengegaan ...



Mahendra Maha Devi



Mahendra Mahadevi is op 10 september 2021 van ons heen gegaan. Mahendra is indertijd door Babaji in een droom naar Haidakhan geroepen en heeft daar een flinke tijd met Hem doorgebracht. Zij kon daar heel geïnspireerd over vertellen, en is altijd sterk in haar focus op Babaji gebleven.

Ze is ook bekend om haar Jhara Healings die zij veelvuldig gaf, niet alleen in Nederland maar ook in de Duitse ashram in Rieferath. Daarbij was de tanpura voor haar een geliefd instrument als begeleiding voor het zingen van mantra's.

Zoals haar broer vertelde had ze helemaal geen angst om haar lichaam, haar aardse omhulsel, te verlaten.

Onlangs ontvingen wij mystieke Poëzie van haar hand, in calligrafie schrift. Enkele teksten publiceren wij op de volgende bladzijde.

Deze teksten zijn in de zeventiger jaren van de vorige eeuw geschreven.

Met dank voor je inspiratie.

ॐ नमः शिवाय

That thou but speaks your Desire
in accordance to thine truth within and
see, Behold Beloved One, I am in each
breath thou taketh, calm but thine mind
in me, and know the truth lies not hidden
anymore from Thine knowing for that
which gives Thee form is but through my
Infinite Creative Breath....

I am in thee as Thou art in me.

BHOLE BABAJI

Like Splashes of light in the hands of God, my body moves forever, Being One by Creation
in the hands of God, my Creator forever, within me.

"There's nothing
but God
forever
everywhere!"

Van ons heengegaan ...



Marleen Rovekamp, partner van Remi Ram, en moeder van Ben, yoga lerares, is afgelopen 9 april te vroeg heengegaan. Zij stond moedig in het leven.



Har Govind Baba, vanaf de tijd van Babaji internationaal een inspiratie voor kirtan, bhajans, devotie en spirituele oefening, heeft 29 april dit aardse bestaan verlaten. Hij was lang de pujari in de Maha Shakti dhuni in Haidakhan en een geliefde toegewijde van Babaji.



Op 23 juni 2020 is Prem Das (Frides Lameris) na een ziekbed van ons heen gegaan. Hij was een graag geziene gast hier op de ashram, een goed spreker met een vrolijke noot. Hij stond voor gerechtigheid en was niet bevreesd buiten gebaande wegen nieuwe oplossingen te zoeken. De laatste jaren was hij intens met Babaji bezig.



Mary-Lou de Heer die indertijd Babaji nog in Haidakhan heeft ontmoet is op 7 juni 2020 heengegaan. Ze had vele vrienden onder de Babaji familie.

Sada Shiva Dham : Colofon

Sada Shiva Dham is in 1991 door Nederlanders opgericht die geïnspireerd zijn door Mahavatar Hairakhan (uitspraak Herakhan) Babaji. Babaji verbleef tussen 1970 en 1984 in Haidakhan en zijn leer is kort samengevat: “Leef in Waarheid, Eenvoud, en Liefde en doe karma yoga; Wees humaan en dienstbaar. Sta moedig in het leven.”

Hij noemde het de leer van Sanatan Dharma, die hij duidde als een aloude leer of wet die ten grondslag ligt aan alle bestaan en alle religies.

In de ashram Sada Shiva Dham zijn deze principes de leidraad voor het dagelijks programma. Iedereen is welkom ongeacht religie, cultuur, levensovertuiging, etc.

Stichting Haidakhandi Samaj

De Stichting draagt de leer van Babaji uit door o.a. het beheer van de ashram, het uitwisselen van contacten, boeken en tijdschriften.

Donaties en lidmaatschap

Donaties zijn belangrijk voor de instandhouding en voortgang van de ashram. Elk bijdrage is welkom, eenmalig of op regelmatige basis.

Informeert u ons over uw donatie via e-mail, telefonisch, of direct.

Schenkeningen zijn aftrekbaar voor de belasting; zie ook onze website. Bij donaties van minimaal € 108 per jaar geniet u korting bij verblijf.

Nieuws

U kunt zich aanmelden voor de (gratis) ashram berichten via e-mail.

Mocht u de papieren nieuwsbrief willen ontvangen, laat het ons weten, en geef uw adres. De papieren nieuwsbrief inclusief jaarprogramma

verschijnt een of twee keer per jaar. Mocht u nog geen donateur zijn,

dan vragen we u voor de papieren nieuwsbrief een kleine donatie van 9 euro per jaar. Het laatste nieuws vindt u ook op de website

www.babaji.nl . Facebook: SadaShivadham Loenen

Bank

IBAN-nr: NL17INGB0000325925 t.n.v. Stichting Haidakhandi Samaj, Loenen. Vermeld eventueel 'donatie', 'nieuwsbrief' etc.

Bhole Baba ki jai – Maha Maya ki jai



Afzender:

Babaji ashram Sada Shiva Dham,
Vrijenbergweg 60, 7371 AB Loenen.

Tel. 055-5052871,

Email: sadashivadham@babaji.nl (*ashram*)

of info@babaji.nl

Website: www.babaji.nl

Sada Shiva Dham facebook: SadaShivadhamLoenen