

Nieuwsbrief

December 2020



ॐ: १२१ ११२१

Om Namah Shivay

Waarheid, Eenvoud, Liefde



“Als de dag komt dat de hele mensheid ijverig is, komt alles goed met de wereld. In de tussentijd moeten we leven en onze situatie verbeteren door hard te werken. Onzelfzuchtig werk is de hoogste vorm van verering voor God. Door onbaatzuchtige dienstverlening kun je je op alle mogelijke manieren ontwikkelen.”

– Babaji

Beste devoties, belangstellenden,

Het afgelopen jaar is door de covid-19 situatie in de wereld een heel apart jaar geweest. Gezien de RIVM richtlijnen was de ashram eerst drie maanden gesloten en na heropening konden we slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen. En het is op moment van schrijven nog niet voorbij.

Wat er op het wereldtoneel ook aan de hand is: het hoeft ons niet te hinderen in onze inspiratie en beleving met Babaji. Het noopt ons tot waakzaamheid en dicht bij onszelf blijven om de juiste keuzes te maken. Hoe het komend jaar gaat verlopen is ook nog heel onzeker, maar we hopen wel velen van jullie hier voor onze programma's te kunnen verwelkomen. Er is wel een datum om in de gaten te houden: **21-23 juli 2021**. Dan staat de internationale viering van Guru Purnima hier op Sada Shiva Dham op het programma. We zullen zo tijdig mogelijk berichten of die kan plaatsvinden.

Ik wil hierbij ook aandacht vragen voor een volgende nieuwsbrief met als thema *“Babaji in deze tijd”, hoe beleef je Hem, hoe geef je vorm aan zijn Leer en werken?* Voel je geïnspireerd om daarover te schrijven en stuur je kopij voor betreffende thema nummer!

Bij de huidige korte nieuwsbrief is ook onze **jaarkalender 2021** los toegevoegd. Houd voor onze programma's ook de website in de gaten!

Als je om wat voor reden dan ook naar de ashram wilt komen, *meld je je a.u.b. steeds aan en wacht op een bevestiging!*

Bhole Baba ki jai – Bhaskaranand

*Gelukkig kerstfeest
en een voorspoedig 2021*



*Dank aan iedereen die op enige manier
een bijdrage heeft gedaan aan de ashram.*



Houd je niet in

“We moeten doorgaan om vooruitgang te boeken. Houd je niet in! In welke situatie je je ook bevindt, heb de moed om door te gaan. Ga door en door! Denk niet dat we altijd in het duister zullen zijn, achter op het wereldtoneel. Kom naar buiten, als een kikker uit zijn diepe poel, en ga naar het licht.

Wees niet bang voor de dood, en koester geen hoop, wees actief de wereld van dienst. Werk levert direct resultaat op, want wat je 's ochtends begint, kan 's avonds resultaat opleveren: de zaden die je 's ochtends zaait, zijn 's avonds al zaailingen. Op die manier ziet de boer na zes maanden de vruchten van zijn werk.

Bovendien is karma yoga een volledig natuurlijk proces, niemand kan zonder. Maar voor ons is het belangrijk dat wat we doen nuttig is voor andere mensen en in feite niet alleen goed voor andere mensen, maar voor de hele schepping. De hele wereld verlangt naar geestkracht. Probeer, aangezien je dit leven op je hebt genomen, je taak te volbrengen.

De naaste dienen is de plicht van iedereen. Ikzelf kom alleen om te dienen, om mijn plicht te doen. Het hoogste ideaal is om echt van dienst te zijn.

Alleen door toegewijde dienst zijn alle wijze en heilige mensen die de wereld heeft gezien, allemaal boodschappers van God, in staat geweest om hun prestaties tot stand te brengen.

.... Jullie moeten jullie zelf allemaal beschouwen als nederige dienaren van de wereld.”

– Babaji, uit *I am you*,

Sri Munirajji over verschillen tussen mensen



“Als we worden geboren, denken en voelen we niet hetzelfde. Ieder van ons heeft verschillende gedachten, verschillende overtuigingen, inzichten en standpunten. Om die reden is het noodzakelijk dat we de ashram manier van leven volgen: want in een ashram ligt de voornaamste focus op het goddelijke, maar tegelijkertijd ontmoet je ook elkaar, en dien je samen te werken, samen te eten, lief te hebben en te bidden.

Het is niet mogelijk dat alle mensen dezelfde gedachten en ideeën hebben. In de regering is er ook een oppositieleider. Als je iets doet en tegenstand hebt, is dat niet erg, want je kunt ervan leren en dit maakt je beter. Goed en slecht gaan hand in hand - ze reizen samen. Dit soort tegenstand is niet nieuw; het was er in alle tijden. Het belangrijkste is om je ego koel te houden. Als het ego heet is, nemen de verschillen toe - alleen al vanwege dit ego. In het verleden zijn de meeste oorlogen vanwege ego uitgevochten. Op deze manier ontstaan ook atoomoorlogen, vanwege ego

Op het moment dat je boos bent of een oordeel hebt over een ander, kijk dan eerst naar jezelf en kijk hoeveel fouten je zelf hebt gemaakt. Om de fouten of zwakheden van een ander te zien is heel eenvoudig en toch is het zo moeilijk om naar je eigen fouten te kijken. Het is zo gemakkelijk om te praten en zo moeilijk om echt iets te doen. Je hebt misschien honderden gedachten in je hoofd, maar het zal je niet helpen. Je moet iets doen, iets bereiken! Het is heel gemakkelijk om iemand te bekritisieren, maar als je zelf probeert iets te bereiken, zul je beseffen hoe moeilijk het is om echt iets te bereiken.”

Laat de Heer alles doen

Je wordt geconfronteerd met een zogenaamd probleem: "Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen, hoe moet ik handelen?" Er is niets te doen, niets, je hoeft alleen maar tegen de Heer te zeggen: "Zie je, dit is er aan de hand, zo is het." Dat is alles.

En dan blijf je heel stil en dan heel spontaan, zonder erover na te denken, zonder berekening, niets, niets, zonder de minste moeite doe je wat er moet gebeuren. Dat wil zeggen: de Heer doet het. Hij regelt de omstandigheden, Hij regelt de mensen, Hij legt de woorden in je mond of in je pen. Hij doet alles, alles, alles, je hebt niets meer te doen dan jezelf gelukkig te laten zijn.

Schenk je wil

Je weet misschien niet op elk moment wat het beste is om te doen of hoe je het moet doen, maar wat je wel kunt doen is je wil ter beschikking stellen van het Goddelijke met de intentie om het beste te doen. Je zult zien dat het geweldige resultaten geeft. Doe dit met bewustzijn, oprechtheid en volharding, en je zult merken dat je met gigantische stappen vooruit kunt gaan. Het is zo, is het niet? Men moet dingen doen met alle ijver van de ziel, met alle wilskracht. Doe op elk moment het best mogelijke. Wat anderen doen is niet jouw zorg: dit is iets dat ik je nooit vaak genoeg zal kunnen herhalen.

Bied je wil aan

Je moet niet stilzitten en wachten. De overgave komt wanneer je de houding aanneemt die zegt: "Ik geef mijn wil aan het Goddelijke. Ik wil me bewust worden van mijn noden, ik heb de kennis niet. Laat de Goddelijke Wil het voor mij uitwerken.

– 3x: *De Moeder* [bij Shri Aurobindo]



Het doel van ons samenzijn en mijn onderwijzen zal uiteindelijk zijn om jou de bevrijden van je behoefte aan een leraar.

De tuinen en het landschap

Zoals velen al opgevallen is, is er de laatste tijd veel activiteit en aandacht naar de tuin en bloemen rond de tempel gegaan. Om te kijken hoe we meer kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in het gebied is er een erfbezoek geweest van Stichting Landschapbeheer Gelderland. In Januari komen ze met een verslag met daarbij een inheemse lijst van gesubsidieerde beplanting die via deze Stichting besteld kan worden. Ook brengen zij nog een tweede erfbezoek die meer over duurzame landbouw zal gaan; door diegene die ook het project op de Modderkolk begeleid.

De komende wintermaanden wordt de moestuin in samenwerking met Jordi van Permaculture Innovations grondig onder handen genomen. Jordi blijft het hele project de komende jaren aansturen zodat de ashram op deze manier veel meer zelfvoorzienend gaat worden. Jordi is als ecologisch hovenier betrokken bij het ontwerp en aanleg van voedselbossen en de inrichting van permacultuur tuinen van diverse eco-dorpen in het Nederland. De bedoeling is dat de tuin een bruisende plek van en voor de ashram gaat worden,

gezamenlijk gedragen door een groep karma yogi's die daar plezier in hebben. De zaterdag wordt vaste tuindag. Een ieder die zich geroepen voelt is meer dan welkom om zich hierbij aan te sluiten. In de praktijk staan we de zondag dan weer fluitend op het veld

.....

De tuin zal de circulaire vorm behouden waar jaren lang vanuit is gegaan. Tegelijkertijd is er toch ook een opzet van bedden gemaakt met de windrichtingen elementen en nog veel meer; genoeg om met speelse vormen een prachtig permacultuur tuin te laten ontstaan. Veel aandacht zal er gaan naar de verbetering van de bodem en de waterleidingen van de pomp naar meerdere punten in de tuin.

In het verleden is gebleken dat het te veel is voor iemand alleen om dit voor elkaar te krijgen. Dan loop je op een gegeven moment achter de feiten aan. Dus het is tijd om de tuin en het gehele landgoed gezamenlijk te gaan verzorgen en plezier te beleven om het te laten groeien en bloeien. Ieder seizoen is er wel iets te doen; in het najaar en de winter bijvoorbeeld de houtvoorraad droog leggen en bomen en struiken aanplanten en snoeien; in de lente zaaien en planten en in de zomer oogsten etc. etc.

Vele handen maken licht werk dus hoe meer mensen zich hiervoor gaan inzetten hoe mooier het hele gebied zal worden en een bron van inspiratie zal wezen voor iedereen die op bezoek komt.

Bhole Baba ki jay

– door Satpal



Ashram ontwikkelingen

De afgelopen tijd zijn we, ondanks een beperking van bezoekers, doorgegaan met het normale dagelijkse en weekend programma. De Guru Purnima, Babaji Weekenden, de herfst Navaratri, Diwali met de Lakshmi puja, en ook de Bhairav puja op 7 december, is ingetogen gevierd. Groepen hebben ons sinds 1 juli weer bezocht, alhoewel er afmeldingen zijn geweest en de groepen kleiner zijn dan voorheen. Dat vraagt aandacht voor onze balans van inkomsten en uitgaven, maar de kwaliteit van het ashram gebeuren heeft er geenszins onder geleden. In een bepaald opzicht is het een tijd van inkeer geweest: meer rust en minder bezoekers. De kleinere groepen bij het groepsgebeuren maakten kwalitatief meer aandacht voor de individuele mens mogelijk. Een nieuw initiatief zijn de succesvolle Bhakti Gatherings (*bhajans zingen*) eenmaal per maand op zondag van 11 tot 13 uur, en ook het Bhajan en Satsang weekend in december.

Zoals reeds gezegd is deze tijd een uitdaging om de balans positief te houden en de ashram verder te ontwikkelen. Het is een uitdaging creatief verder te gaan en plannen te ontwikkelen, die passen bij de ashram. Op deze manier kan het een positieve verfrissing brengen.

Je zult begrijpen dat in deze huidige tijd ondersteuning van de ashram zeer welkom blijft. Zelfs een kleine (eventueel maandelijks) donatie, in balans met het eigen financiële plaatje, zal niemand pijn doen, maar kan de ashram wel heel erg helpen. *) De ashram dragen we tezamen!

De karma yoga werkzaamheden hebben de afgelopen tijd zeker niet stil gelegen. Er is veel opgeruimd. Het interieur van de tempel en ook het schilderwerk heeft een upgrade ondergaan door kundige karma yogi's. In de tuinen is veel activiteit en er wordt gewerkt aan een flinke vernieuwing (zie artikel 'De tuinen en het landschap').

Helaas zitten we ook nog steeds met het energieverhaal om ons energiesysteem te verduurzamen en de vaste lasten een stuk te verminderen. We hebben nu een duurzaamheids- architect en deskundig installateur (tevens regeltechnicus) die naar het totale plaatje kijken en waarschijnlijk met enkele niet al te ingewikkelde ingrepen veel winst voor ons systeem kunnen bewerkstelligen. Wordt vervolgd

Wees welkom de komende tijd. Maar, nogmaals, meld je wel eerst even aan. We weten niet welke beperkende covid-19 maatregelen er zullen zijn en hoe lang ze van toepassing zullen blijven.

**) voor donaties: IBAN-nr: NL17INGB0000325925 t.n.v. Stichting Haidakhandi Samaj, Loenen.*

Overdenkingen

Walk in your own nature...

Babaji said:

"If there is someone you can not praise,
let that person go out of your life"

We should learn, at the right time,
to let go of people and situations whom we do not love anymore.
It's allowing to love ourselves for who we are, for what we are
with our own habits, our personality and our faults.

And love will come at the right time for those whom you leave behind.
Quietly, without effort. Easily. They will be loved.

Look at nature:

The wind doesn't try to blow,
It just blows,
the sun never tries to shine,
she just shines, or not.

Spring never tries to come out after wintertime,
she comes at her time.

Mother nature is a great teacher:
she whispers silently in our hearts
the subtle things from nature itself,
that which is not written in books.

Each of us has a path to go,
following that path is
love, without a goal, without an object, without a project.

Whatever the world says, whatever judgements will be made.
To walk in your own nature, that is love itself.
Probably the most loving and beautiful stories are the ones
never been told, never been written.
Yet only heard by You and God Himself.

– door Katrien/Kalyani

Sada Shiva Dham : Colofon

Sada Shiva Dham is in 1991 door Nederlanders opgericht die geïnspireerd zijn door Mahavatar Hairakhan (uitspraak Herakhan) Babaji. Babaji verbleef tussen 1970 en 1984 in Haidakhan en zijn leer is kort samengevat: "Leef in Waarheid, Eenvoud, en Liefde en doe karma yoga; Wees humaan en dienstbaar. Sta moedig in het leven."

Hij noemde het de leer van Sanatan Dharma, die hij duidde als een aloude leer of wet die ten grondslag ligt aan alle bestaan en alle religies.

In de ashram Sada Shiva Dham zijn deze principes de leidraad voor het dagelijks programma. Iedereen is welkom ongeacht religie, cultuur, levensovertuiging, etc.

Stichting Haidakhandi Samaj

De Stichting draagt de leer van Babaji uit door o.a. het beheer van de ashram, het uitwisselen van contacten, boeken en tijdschriften.

Donaties en lidmaatschap

Donaties zijn belangrijk voor de instandhouding en voortgang van de ashram. Elk bijdrage is welkom, eenmalig of op regelmatige basis.

Informeert u ons over uw donatie via e-mail, telefonisch, of direct.

Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting: zie ook onze website. Bij donaties van minimaal € 108 per jaar geniet u korting bij verblijf.

Nieuws

U kunt zich aanmelden voor de (gratis) ashram berichten via e-mail.

Mocht u de papieren nieuwsbrief willen ontvangen, laat het ons weten, en geef uw adres. De papieren nieuwsbrief inclusief jaarprogramma verschijnt een of twee keer per jaar. Mocht u nog geen donateur zijn, dan vragen we u voor de papieren nieuwsbrief een kleine donatie van 9 euro per jaar.

Het laatste nieuws vindt u ook op de website www.babaji.nl . Facebook: SadaShivadham Loenen

Bank

IBAN-nr: NL17INGB0000325925 t.n.v. Stichting Haidakhandi Samaj, Loenen. Vermeld eventueel 'donatie', 'nieuwsbrief' etc.

Bhole Baba ki jai – Maha Maya ki jai



Om Purnamidah

**Om Purnamidah Purnamidam
Purnat-Puramudachyate
Purnasya Purnamadaya
Purnamevavashishyate
Om Shanti Shanti Shanti**

Om! Dit is volledig, en dat is volledig.
Uit volledigheid komt volledigheid voort.
Neem volledigheid weg van volledigheid,
wat blijft is nog steeds volledigheid.
Om! Vrede! Vrede! Vrede!

=====



Afzender:

Babaji ashram Sada Shiva Dham,
Vrijenbergweg 60, 7371 AB Loenen.

Tel. 055-5052871,

Email: sadashivadham@babaji.nl (ashram)
of info@babaji.nl

Website: www.babaji.nl

Sada Shiva Dham facebook: SadaShivadhamLoenen