

**'Kirtan behoort op een natuurlijke wijze via de ziel
tot je te komen.'** Haidakhan Babaji



*Welkom op het 3e kirtan festival
op Sada Shiva Dham, 15-18 augustus.*

**Online Veiling – Online Auction:
31 Juli-17 August(us)**

www.babaji.nl

Steun de ashram / Support the ashram.



** Guru Purnima Internationaal: 13-16 Juni,
Italie, <https://babajicenter.org> **

** Guru Purnima Sada Shiva Dham: dinsdag 16 Juli (blz. 14) **

Inhoud

Blz.

- 1 Welkom op het 3e kirtan festival
- 2 Inhoud
- 3 Bhole Baba Bhakti-festival – *Introductie [english: see page 23]*
- 4 De Kirtan muzikanten
- 5 Programma Bhakti-festival
- 6 Karma Yoga tijdens het festival / Karma-yogi's / Goed doel
- 7 Bezoek, verblijf en financiële bijdrage Bhakti-festival
- 8 Overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving
- 9 Aanmelding voor het Festival
- 10 Goede doel actie 2019 / Veiling 2019 /
- 12 Sterke, gezonde mensen – *Babaji's leringen*
- 13 Discipline - *door Shri Munirajji*
- 14 **Agenda 2019** / Guru Purnima / Paduka Puja tour
- 15 Jaarvergadering / Nieuw: *Autobiography of a Bhogi, Raghuvir*
- 16 Nieuw: *Babaji – I am you, Malti*
- 17 Karma-yoga
- 18 Verklarende woordenlijst
- 19 Dagelijks Programma Sada Shiva Dham
- 20 Enkele website-adressen van ashrams etc.
- 21 Sadashiva Charitamrit, *door Raghuvir*
- 23 Bhakti-festival introduction – *in English*
- 24 Kirtan musicians / Karma-yoga / Action – *in English*
Sada Shiva Dham : Colofon

Bhole Baba Bhakti-festival

Kom samen zingen, dansen, yoga beoefenen, ontmoeten, genieten van heerlijke vegetarische maaltijden.

Het speerpunt van het programma is het samen zingen van Kirtan oftewel mantra's. Mantra's kunnen beleefd worden als medicijn voor de ziel, ze geven kracht en positiviteit. Het samen zingen gaat onder begeleiding van nationale- en internationale muzikanten en in de vroege ochtend is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een yogasessie of vuurceremonie. Op zowel vrijdag als zaterdagochtend wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan omtrent spiritualiteit, ook satsang genoemd.

Op zaterdagmiddag wordt een Qi-gong workshop gegeven en naar verwachting vindt de traditionele afsluiting van de veiling op zaterdagavond of zondagochtend plaats. Zoals elk jaar wordt er ook met veel enthousiasme een kinderprogramma georganiseerd zodat ouders vrij kunnen zijn om deel te nemen aan de kirtan in de wetenschap dat de kinderen een fijne tijd hebben en in goede handen zijn. Wel kunnen ouders als karma yoga hulp bieden bij het kinderprogramma, bv. bij het ontbijt of een ander deel.

Het zo duurzaam mogelijk leven wordt door zowel bewoners als leden van de ashram erg belangrijk gevonden. Tijdens het festival vorig jaar werden de donaties voor het goede doel gebruikt om zonnecollectoren aan te schaffen. De opbrengst was geweldig maar nog niet genoeg. Om deze reden worden ook dit jaar donaties opgehaald voor zelfde goede doel. De opbrengst van de veiling is ook nu voor duurzame energie zoals zonnecollectoren bestemd.

De inspiratie om een Bhakti (het zingen vanuit devotie) festival te houden waaide een paar jaar geleden over vanuit Engeland. Vrienden van de ashram organiseerden daar een meerdaags festival met als doel om samen kirtan te zingen. Sinds 2015 organiseert Sada Shiva Dham dit in Loenen. Er komen tussen de

100 en 150 mensen vanuit heel Europa en daarbuiten samen en de ashram bruist van energie, joy en happiness.

Mocht het je aanspreken en wil je je aanmelden dan kun je op de website van Sada Shiva Dham [www:babaji.nl](http://www.babaji.nl) meer info vinden.

Het festival vindt plaats van donderdag 15 augustus 16:00 tot zondag 18 augustus 17:00.

Aradhana,
0651723173 or ssdbhakti2019@gmail.com
namens Sada Shiva Dham

De Kirtan muzikanten

De volgende kirtan muzikanten zullen aanwezig zijn:

- Hari Suda en Durga Das
- Tabla Tom
- Shambo en Veda, de zonen van Gopal Hari en Ambika
- Shivani Mata
- Jai Krishna
- Girija
- Pujari
- Dharmananda
- Remi Ram
- Bhurakhan
- Tino
- Svaha Yoga: Patrick & Gosta.
- We verwachten ook HareGovind Baba.

Deze lijst is van eind juni. Het kan zijn dat er nog aanvullingen en aanpassingen komen. Zie www.babaji.nl

*Het festival staat in het teken van Babaji's boodschap van
"Waarheid, Eenvoud, Liefde en karma-yoga".*

Programma Bhakti-festival

Hieronder vindt u tijden en inhoud van het Bhakti-festival programma. Aanpassingen blijven voorbehouden.
Bij de receptie-tent vindt u dagelijks de precieze invulling.
Ook wordt de info op de website bijgewerkt, indien nodig.

Donderdag 15 augustus:

16.00 uur: Welkom / Opening ceremonie

19.30 uur: Aarti in de tempel

20.30 uur: Diner

21.30 – 23.00 uur: Kirtan in de dhuni

Vrijdag 16 en Zaterdag 17 augustus:

5.45 uur: Chandan / Kirtan rond de havankund

6.30 uur: kleine havan (vuurceremonie), dhuni / yoga-workshop

8.00 uur: Aarti in de tempel.

Mogelijkheid tot ontbijt in de Chai Shop (Theehuis)

10.00 – 13.00 uur: Kirtan / Satsang

13 uur: Warme vegetarische lunch plus pauze

14.30 – 15.30 uur: workshops

15.30 – 18.30 uur: Kirtan

19.30 Aarti in de tempel

20.30: Diner

21.30: Kirtan of concert en/of afsluiting veiling en loterij.

Zaterdag 23.00: All night kirtan

Zondag 18 augustus:

5.45 uur: Chandan / Kirtan rond de havankund

6.00 uur: kleine havan (vuurceremonie) in dhuni / yoga-workshop

8.00 uur: Aarti

9.00 uur: Satsang

10.00 uur: Havan bij de vuurplaats buiten

12.00 uur: Kirtan en/of afsluiting veiling en loterij.

13.00 uur: Warme vegetarische lunch plus pauze

15.30 uur: Sluitingsceremonie

17.00 uur: Karma yoga: opruimen

19.30 uur: Aarti en daarna diner.

Karma Yoga tijdens het festival

Bezoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een tot twee uur karma yoga per dag. Vele handen maken licht werk en creëren samen het succes van het festival.

Bij binnenkomst kan men zich bij de receptie oriënteren en een keuze maken. Het betreft bijvoorbeeld helpen bij de schoonmaak, voorbereiden van maaltijden, afwas in goede banen leiden, kindermaaltijden, kinderprogramma, chaishop, terrein-beveiliging, etc.

Laten we samen Babaji's boodschap van
Waarheid, Eenvoud, Liefde vieren.

Karma Yogi's

Mensen, karma-yogi's, die zich tijdens het festival onvoorwaardelijk willen inzetten zijn ook van harte welkom. Zo hebben we momenteel nog karma-yogi's nodig om de chai-shop (thee-shop) aan te sturen en/of in afwisseling met anderen te bemannen/bevrouwen. Ditzelfde geldt voor de ashram shop met boeken, kleding en puja-artikelen. Voor het kinderprogramma zoeken we [vier] assistentes of assistenten. Etc.

Deze karma-Yogi's hebben zeker wel tijd af en toe bij het festival te zijn, maar hun voornaamste focus ligt bij de karma yoga (samen met anderen). *Hierbij is wellicht een korting van dag- en verblijfsbijdrage mogelijk. Vraag er naar.*

Goed doel !

Tijdens dit festival wordt ook een actie voor een goede doel gehouden. In 2015 was dit voor Babaji's oogkliniek in India, en in 2018 voor verduurzaming van het energiesysteem op Sada Shiva Dham. Dit jaar vervolgen we de duurzaamheids actie van 2018 (zie verderop in deze brief).

Bezoek, verblijf en financiële bijdrage

Allereerst is **DAGBEZOEK** mogelijk [zonder overnachting].

Bijdrage bij dagbezoek: **35 euro** per persoon per dag.

Via een knop kun je dagbezoek direct boeken en betalen. Via een download ontvang je je dagticket. [ga naar www.babaji.nl]

Deelnemen met OVERNACHTING.

Gezien het te verwachten aantal deelnemers, is er een beperkte mogelijkheid om in de kamers in het ashram gebouw te overnachten. Wel zijn meerdere slaapzalen voor dames en heren. Ook heeft u de mogelijkheid om op het ashram terrein met uw eigen tent of in een ashram-tent te overnachten.

De **financiële bijdrage** bij overnachting is als volgt:

Dagprijs inclusief overnachting **in eigen tent.**

- Donderdag, plus aansluitende nacht: **35 euro.**
- Vrijdag, plus aansluitende nacht: **45 euro.**
- Zaterdag, plus aansluitende nacht: **45 euro.**
- Zondag: **35 euro.**

Dagprijs inclusief overnachting **in ashram-tent:**

- Donderdag, plus aansluitende nacht: **40 euro.**
- Vrijdag, plus aansluitende nacht: **50 euro.**
- Zaterdag, plus aansluitende nacht: **50 euro.**
- Zondag: **40 euro.**

Dagprijs inclusief overnachting in het **ashram gebouw** (kamers en slaapzalen): **60 euro.**

Kamers in het **Zonnehuis**: **65 euro** per nacht incl. festival.

Aanmelden via de ashram!

Kinderen (bij voorkeur overnachting in tenten):

- t/m 5 jaar: **vrij,**
- 6 t/m 12 jaar: **10 euro,**
- 13 t/m 18 jaar: **15 euro.**

Breng, zowel voor overnachting op de ashram als in het zonnehuis, aub uw eigen lakens of slaapzak. In geval het niet lukt om lakens

of een slaapzak mee te brengen, huurt u lakens voor 7,50 euro per persoon per set (beperkt voorradig)!

Mocht u zelf voor uw overnachting zorg willen dragen: hieronder vindt u mogelijke adressen.

Overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving

Wilt u overnachten in een van de onderstaande parken, dan dient u zelf met betreffende park contact op te nemen en te boeken.

Het dichtstbijzijnde bungalowpark is Eldorado: website: <http://www.bungalowparkeldorado.nl/veluwe/>. Dit park bevindt zich vanuit de ashram gezien juist aan de andere kant van het beekje bij de waterval.

Andere mogelijke vakantieparken, die qua loopafstand iets verder weg liggen dan Eldorado, zijn:

- Landal Greenparks Heideheuvel:
<https://www.landal.nl/parken/heideheuvel>
- Droompark Beekbergen:
<https://www.droomparken.nl/beekbergen>

Als u een bungalow / chalet boekt, betaal je de ashram nog de festival dagprijs zonder overnachting [35 euro per persoon per dag; kinderen korting: zie boven].



Aanmelding voor het Festival

De procedure om je aan te melden is als volgt:
Ga naar de website www.babaji.nl en klik op Bhole Baba Bhakti-festival 2019. U vindt op betreffende pagina een aanmeldingsformulier.

1. U vult dit aanmeldingsformulier in en verzend dit.
2. U wacht op een bevestiging per e-mail en verdere informatie over het voldoen van de bijdrage.
3. Op het moment dat u de financiële bijdrage voldaan hebt, is uw reservering definitief.

Bij **DAGBEZOEK** kunt u uw betaling direct voldoen door de klikken op een (navigatie) knop! U vult enkele gegevens in, voldoet u bijdrage, download direct uw **ticket**, dat u toegang geeft tot het festival. Dit ticket is onmiddellijk geldig. U hoeft niet te wachten op een mail of iets dergelijks.



Havan, Bhakti-festival 2018

Goede doel actie 2019

Vorig jaar tijdens het kirtan festival hebben we aandacht gevraagd voor verduurzaming van ons energie-systeem op de ashram. Daar is een mooi bedrag [9000 euro] uitgekomen. [Inclusief dit bedrag is nu 20.000 euro gereserveerd voor duurzame energie.]

Een onderdeel van ons plan was om ons aardwarmte systeem uit 2010 te updaten zodat het systeem eindelijk weer goed en besparend zou gaan werken. Dit is ons echter afgeraden, met als argument dat onze situatie niet zo geschikt is voor zo'n aardwarmte systeem.

Onze aandacht gaat nu naar een hoog efficiënte houtkachel in combinatie met een zonnecollectoren systeem. Er is een ontwerp gemaakt en we zijn bezig met verkennende gesprekken over de uitvoering en combinatie met het totale plaatje, sturing, waar en hoe, kosten.....

Al met al hopen we op een duurzaam en goed draaiend energie-systeem, met een minimalisatie van kosten.

Omdat er zeker een hoger bedrag mee gemoeid is dan dat we nu gereserveerd hebben, hebben we gekozen voor een nieuwe duurzaamheidsactie tijdens het komende Bhakti-festival. Dit is onze goede doelen actie Bhakti-festival 2019.

Donaties zijn welkom. Ook de ONLINE VEILING, alsmede de loterij tijdens het Bhakti festival, is bedoeld om dit project te ondersteunen!

Veiling 2019

Door het success van vorig jaar word tijdens het Bhakti festival weer een veiling en loterij gehouden

Het goede doel hiervan is nogmaals de energie huishouding van Sadashiva Dham: we willen de energie huishouding groener maken en de maandelijkse vaste lasten naar beneden brengen.

De berichten dat het hier vorig jaar met het festival zo heel speciaal was zijn flink de wereld rond gegaan en we verwachten

dit jaar meer mensen, met name ook uit de internationale gemeenschap. Reuze gezellig dus !

Om de veiling en ook de loterij weer leuk te maken wil ik graag speciaal op de Nederlanders een beroep doen. Wie wil en kan nog leuke, interessante of mooie kavels en of loterij prijzen aanleveren? Dat kan van alles zijn zoals diensten, maaltijden, objecten (wel van enigszins “spirituele” aard). Denk mee en bedenk hoe je iets zou kunnen bijdragen om zo ook mee te bouwen aan een Sadashiva Dham, dat in de toekomst doorgroeit om mensen kennis te laten maken met de glorieuze energie van Babaji. We denken er over om pas 2 of 3 weken voor het festival online te gaan, maar om dit alles voor te bereiden zou het heel fijn zijn om daar nu over na te denken en nu al **actie** te ondernemen. Neem contact met me op over wat je gedachten zijn of wanneer je iets aan te bieden hebt. Bhole Baba ki Jai !

Raghuvir

bereikbaar via: raghu@xs4all.nl



Enkele items

Discipline

door Shri Munirajji

Als je God wilt vinden, moet je er iets voor doen. Als je dit elke morgen met een goed hart doet, zul je Hem in je hart vinden.



Discipline is de essentiële regel om in het leven te volgen. Zoals de zon en de maan voortdurend hun ritme volgen. Hun standvastigheid en discipline moet men volgen. Het is essentieel dat we onze taken altijd en precies uitvoeren. We behoren onze discipline te vinden en elke dag te volgen. Discipline is het belangrijkste. Zonder discipline begrijp je niets. Als je gedisciplineerd bent, zul je alles begrijpen.

Voor alles wat we willen bereiken moeten we iets doen, we moeten een inspanning doen. Als je de loterij wilt winnen, moet je tenminste een kaartje kopen. Als je God wilt vinden, moet je je best doen. Als je dit elke morgen met een goed hart doet, zul je Hem in jezelf vinden. Maar als je geen moeite doet, hoe kun je Hem dan vinden? Als je je leven wilt veranderen, moet je je best doen. Doe wat je denkt dat goed is, heb goede gedachten, spreek goed, doe goed. Alles behoort God toe. Niets is van mij of van jou.

Wat je nu ziet, zal hier op een dag niet meer zijn. Alles is van voorbijgaande aard. Ik ben niets. We behoren te denken: 'we zijn niets'. Want op een dag zijn we verdwenen. We spelen gewoon onze rol hier en op een dag zullen we verdwenen zijn. Gedurende de dagen die we in deze wereld doorbrengen, kunnen we maar beter goede gedachten hebben, goed spreken en goed doen. Het grootste goed is de mensheid. Alle religies zijn gemaakt door mensen. Als we geboren worden, hebben we geen religie. De ware religie is om een goed persoon te zijn. Wees gelukkig!!! ~ Shri Munirajji

Agenda 2019

Di 16 Juli	Guru Purnima viering op Sada Shiva Dham.
Za. 13 – 16 Juli	Guru Purnima Internationaal: Italië, https://babajicenter.org
Do 15 – Zo 18 Aug.	Bhakt Festival 🎵 🎵
Ma 2 September	Ganesh Chaturthi
Za 14 – Zo 15 Sept.	Babaji Weekend
Zo 29 Sept. – Ma 7 October	Herfst Navaratri
Zo 27 October	Deewali + Lakshmi Puja
Za 9 – Zo 10 Nov.	Babaji Weekend
Di 19 November	Bhairav Jayanti
Za 7 – Zo 8 Dec	Babaji Weekend
Di 24 – Wo 25 Dec	Kerstviering
Di 31 December	Oudjaar

Voor details en overige informatie: www.babaji.nl.

Guru Purnima 2019

Op Sada Shiva Dham wordt **Guru Purnima** dit jaar **op 16 Juli** gevierd. Het programma: 7 uur Paduka Puja in kutir, 8 uur Aarti en aansluitend Paduka Puja in de tempel, 11 uur Havan, daarna Karma-yoga. Het is natuurlijk een mooie gelegenheid om ook in het voorafgaande weekend en de maandag op de ashram te zijn.

Op maandag is er om 16 uur een Satsang met thema “*De Moeder als Guru*” en van maandag op dinsdag *All-Night kirtan!*

Paduka Puja tour 2019

De Paduka Puja tour is dit jaar gepland tussen half oktober en begin november. We brengen in ieder geval een bezoek aan Beersel (bij Brussel) in België en Svaha Yoga in Amsterdam. Wilt u Babaji Paduka's, als representatie van Babaji zelf, ook naar uw centrum of eventueel prive adres uitnodigen: neem contact met de ashram (Bhaskaranand). Het betreft een programma van ongeveer anderhalf uur.

Nu verkrijgbaar

Nieuw boek: Autobiography of a Bhogi



De belevenissen en ervaringen van een levensgenieter.

Raghuvir verhaalt van zijn ontmoetingen met Babaji en de invloed die dit heeft op zijn leven. Zeer aan te raden.

Verkrijgbaar op de ashram.

Prijs: 20 euro.

Jaarvergadering 2019

De datum voor de jaarvergadering voor mensen die bij de ashram betrokken zijn, is op moment van schrijven nog niet bekend. Het zal in ieder geval pas na het Bhakti-festival gaan plaatsvinden. Te zijner tijd zal dat via onze e-mail berichten bekend gemaakt worden. Neemt u eventueel contact op.

Nu verkrijgbaar

Nieuw boek: Babaji – I am you



In 1997 publiceerde Malti, 'n Babaji volgenlinge en een internationale sacred dance lerares, een aantal toespraken van Babaji met commentaar in het Duits. Nu is een nieuwe uitgave ***I am You*** beschikbaar in het Engels.

In het boek staan een selectie schilderijen van Babaji en het is op onderwerp ingedeeld. Het boek bevat fragmenten van een aantal weinig bekende toespraken van Babaji in zijn ashram in Haidakhan. Het is zeer aan te bevelen, zeker ook omdat wat Babaji ons verteld heeft in dit boek meer nauwkeuring is vertaald.

Malti schrijft: ***I am You***, met een link om de stem van Babaji te downloaden, is een verzameling van zijn leer, de 'Niemand uit nergens', die in 1970 in de uitlopers van de Himalaya verscheen om een ashram in Haidakhan te scheppen en om de mensheid door een chaotische transitie naar een Nieuwe Tijd van Vrede te leiden.

Dit boek is nu verkrijgbaar op de ashram. Prijs: 19,50 euro.

Karma-yoga

Babaji legt er de nadruk op dat we de ashram dienen te onderhouden en te verfraaien. Deze karma-yoga op de ashram is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de ashram maar ondersteunt ook de geestelijke vooruitgang van een ieder die er aan deelneemt. Dit is Babaji's plan.

Om een inzicht te geven in de terugkerende karma-yoga taken op de ashram:

- gasten ontvangen en eventueel rondleiden
- huishoudelijke taken zoals koken, schoonmaken, ramen zemen, etc.
- tuinwerkzaamheden zowel in de groententuin als in de bloementuin
- hout kappen voor gebruik in de dhuni
- kachel in de eetzaal, die ook het water verwarmt, in koudere tijden brandende houden.
- tempel op orde houden.
- website bijhouden en administratieve taken
- nieuwsberichten via e-mail of de papieren nieuwsbrief
- renovatie werkzaamheden in en rondom de ashram gebouwen

Daarnaast zijn er nog de eenmalige projecten zoals nu de verduurzaming van het energie-systeem op de ashram, etc.

Karma-yogi's

Als een onderdeel van het ashram programma nemen gasten tijdens hun verblijf deel aan een van de karma-yoga taken.

Onder speciale voorwaarden en bij speciale taken kunnen karma-yogi's voor gereduceerd tarief meedoen en verblijven.



Verklarende woordenlijst

Aarti	Lichtceremonie; <i>op de ashram ook in de zin van:</i> lichtceremonie en het zingen van mantra's en gebeden in sanskriet en hindi
Bhajan	gezongen gebed, lied ter ere van God
Bhakti	devotie en liefde voor God, de Allerhoogste
Chandan	pasta van sandalhout dat op het voorhoofd wordt aangebracht
Darshan	aanschouwen of ontmoeten van een heilige of Goddelijke vorm
Dhuni	plaats voor vuurceremonie
Haidakhan	plaats in de voetheuvels van de Himalaya, Uttarakand, India (<i>uitspraak: Herakhan</i>), Babaji's hoofdashram is hier gevestigd
Havan	Vedische vuurceremonie
Havankund	offerplaats, container voor de vuurceremonie
Japa	herhalen van een mantra waarbij gebruik gemaakt kan worden van een gebedssnoer (mala), meestal in stilte.
Karma yoga	werk toegewijd aan God, onbaatzuchtig handelen
Kirtan	zingen ter ere van God, dikwijls eenvoudige mantra's in devotie gezongen, het helpt om hart en geest te helen
Maya	energie, illusie
Mahaprabuji	Grote Heer, een titel voor Haidakhan Baba
Mantra	naam van God, klank of vers dat de kracht heeft om te verbinden met verfijnde niveaus van het bestaan en harmonie en heling brengt
Mala	snoer voor meditatie/gebed met dikwijls 108 kralen
Murti	een gewijd beeld, een beeld leven en bewustzijn gegeven via een Vedische ceremonie
Pranam	het tonen van respect door het maken van een buiging (kan op verschillende manieren)
Prasad	gezegend voedsel
Puja	een ceremonieel gebed, een ritueel gebed dat terug te voeren is op de oude Vedische tijden
Sanatan Dharma:	<i>eeuwige religie, eeuwig wet</i> , kern van alle religies.
Sadhana	spirituele discipline, iemands geestelijke pad.



Dagelijks Programma Sada Shiva Dham

's Ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie of yoga.

7 uur: Aarti, *lichtceremonie plus mantra zingen*, daarna ontbijt

9 uur: Karma-Yoga, *vrijwillige werkzaamheden*

13:15 uur: Middagmaal

14-16 uur: Rust / Pauze

16-18 uur: Karma Yoga

19 uur / 19.30 uur: Aarti; daarna avondmaal)

(19 uur in de winterperiode van Herfst tot Lente Navaratri;

19.30 uur in de zomerperiode van Lente tot Herfst Navaratri.)

22 uur: Rust

De maaltijden zijn vegetarisch.

Weekenden

Op *zaterdag-, zondag- en maandagochtend* is het programma:

6.30 uur: Havan, *vedische vuurceremonie*, in de dhuni.

8.00 uur: Aarti / Op *zaterdagochtend* begint de Aarti om 7.45 uur!

Babaji Weekend

Ongeveer 10 x per jaar is er een Babaji weekend tijdens of vlak voor de volle maan (zie de agenda). Het programma:

Op zaterdag is er karma yoga. Op zaterdagavond na de Aarti kirtan zingen in de dhuni.

Op zondagochtend:

7.00 uur: Paduka Puja in het Babaji kutir – 8.00 uur Aarti in de tempel - 10.00 uur: Havan (vedische vuurceremonie) -

11.30 uur: karma yoga – 13.15 uur: Vegetarische maaltijd –
op een geschikt tijdstip mogelijk ook Satsang.

Enkele Babaji Websites

- Sada Shiva Dham: www.babaji.nl.
- Sada Shiva Dham facebook: *SadaShivadhamLoenen*
- Internationale website: www.haidakhandisamaj.in.
- Internationale Nieuwsbrief: www.hi-journal.com
- Een impuls voor vernieuwing en samenwerking: jai-ho.org
- Intro Haidakhan ashram, India: www.haidakhanbabaji.com
- Anand Puri ashram, Chilianaula, India: www.anandpuri.com
- Voor Babaji Ayurveda, Chilianaula: www.babajiyurveda.in
- Charitatieve ziekenhuis, Chilianaula:
www.babajihospital.com
- Bhole Baba Seva Dham ashram in Polen:
www.babaji.pl/Blog/ of www.babaji.pl
- Duitse ashram in Rieferath: www.babajiashram.de.
- USA ashram in Crestone, Colorado: www.babajiashram.org.
- Creatieve website door Lal Baba: www.planetbabaji.com.

Jullie zijn hier voor geestelijke groei gekomen. Probeer geestelijke vooruitgang te maken. Besteed je tijd hier aan het doen van bhajans, meditatie, kirtan en dienstbaarheid.

De vredige vibratie van Haidakhan moet worden gekoesterd.

Verstoort de vredige vibraties van de ashram niet door verkeerde handelingen. Mahaprabuji is hierin heel streng. Wie de vrede van de ashram verstoort moet vertrekken.

Wie naar Haidakhan komt werkt mee aan het in stand houden van de harmonie in de ashram. Je moet deelnemen aan de Aarti en alle werkzaamheden.

– Babaji Leringen, 5 april 1982

Dear Brothers and Sisters,

I would like to renew the attention to the **Sadashiva Charitamrit**. This great book is in translation process and deserves more attention to bring it rather sooner than later under the eyes of the world.



Here is some back ground information.

In 1961 Shri Mahendra Maharaj published a book in India named "Living through Being".

Around that time also Shri Vishnu Datt Shastriji's 4 year old daughter, Saraswati started to speak in a sort of trance state speaking a language she was not capable and Shastriji quickly noted everything she said over several days. Mahendra Maharaj confirmed that this was a message from Babaji.

In 1981/1982 Shastriji spend almost every night in the kutir with Babaji in Herakhan where Babaji dictated the 9th chapter of this book to Shastriji.

This book is written in Sanskrit and the old Avadhi language. To have this properly translated from Old Avadhi it takes a high skilled professor in this particular language. Even in India it is extremely

difficult to find translators who can manage with this language spoken by Tulsidass in the 15th century. The Hanuman Chalisa is written in this language.

Dieter from Germany has found one of the worlds best professors in Germany, Professor Kapp, who is already working on this since years.

So far 820 of the 1300 pages have been translated. Even if Prof Kapp is retired and has given a very reasonable fee for his work it still takes support from us all to bring this big project to a proper conclusion.

This book has the object of the unification of all religions. In time different religions have proven to be a great reason for strife and competition rather than feeling united in the Divine by different approaches. Even if just by a small donation it is a great blessing to be part of international publications and distribution this sacred book. This will be a future classic of Sanatan Dharma.

When the book came out Babaji advised everybody to buy this book and keep it in their temple because divine vibrations are emanating from it. We look forward to the day it will be available for us to read and until then let us do our part of participating in financing the translation and the realization of this great work.

Please check on this web site how you can participate:

<http://www.babaji-sadashiva-caritamrta.de/englisch/>

This page is also available in German language.

- Raghuvir



Bhole Baba Bhakti-festival Introduction

*Come together and enjoy singing, dancing, yoga,
meeting, and delicious vegetarian meals.*

The core of the program is singing together, also called Kirtan, which is singing of mantras. Mantras can be experienced as medicine for the soul, they give strength and positivity. Singing together is under guidance of national and international musicians. In the early morning you have the possibility to participate in a yoga session or fire ceremony. On Friday and Saturday morning, after the daily Aarti prayer, it will be possible to participate in a satsang meeting to talk about spirituality.

A Qi-gong workshop will take place on Saturday afternoon and the traditional auction will take place on Saturday-evening or Sunday morning. Like every year, a children's program is organized with great enthusiasm so that parents are free to participate in kirtan, knowing that the children are in good hands. On the other hand it is much appreciated if parents are involved in the childrens program too.

Residents and members of the ashram believe that living as sustainably as possible is very important. During the festival last year, the donations were used for charity to purchase solar collectors. The yield was great but not enough. For this reason, donations for the same charity are also collected this year. Also the proceeds from the auction will be used for this purpose.

The inspiration for such a festival came from English friends a few years ago. They organized a multi-day festival there with the aim of singing kirtan together which was a big success. Since 2015, Sada Shiva Dham has been organizing this in Loenen. Each time between 100 and 150 people from all over Europe and beyond come together with the result that the ashram is bursting with energy, joy and happiness.

If it appeals to you and you want to register, you can find more info on the website of Sada Shiva Dham www.babaji.nl. This year the festival takes place from Thursday August 15 at 4:00 PM until Sunday August 18 at 5:00 PM

Contact: Aradhana 0031651723173 / ssdbhakti2019@gmail.com
See you then, *Aradhana, On behalf of Sada Shiva Dham*

The following kirtan musicians will be present:

- Hari Suda en Durga Das
- Tabla Tom
- Shambo and Veda, sons of Gopal Hari and Ambika
- Shivani Mata
- Jai Krishna
- Girija
- Pujari
- Dharmananda
- Remi Ram
- Bhurakhan
- Tino
- Svaha Yoga: Patrick & Gosta
- We also expect HareGovind Baba to participate.

Additions and alterations are possible!

Karma-yoga

Visitors also participate in some karma yoga activities during the festival. Many hands make light work and together create the success of the festival. On arrival, you can orient yourself at the reception and make a choice.

Action for a good cause

A charity action will also be held during this festival. In 2015 this was done for Babaji's eye clinic in India, and in 2018 for upgrading and increasing the sustainability of the energy system at Sada Shiva Dham. Now, in 2019, the charity is again for the sustainability of the energy system on Sada Shiva Dham, part 2.

More details: see www.babaji.nl !

***Let's together celebrate Babaji's message of
Truth, Simplicity, Love.***