

Om Namah Shivay
Waarheid, Eenvoud, Liefde

25 Jaar Sada Shiva Dham



Nieuwsbrief - Zomer 2016



CELEBRATING
25
YEARS
OF SADA SHIVA DHAM

Guru
purnima 2016
at BABAJI'S ASHRAM

16-19 JULY

SADA SHIVA DHAM, LOENEN - HOLLAND

sadashivadham@gmail.com | www.babaji.nl

De plichten van de Haidakhandi Samaj

Nu we vieren dat 25 jaar geleden de Nederlandse Haidakhandi Samaj is opgericht, lijkt het goed om eens terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling van de Haidakhandi Samaj, zoals Babaji in 1983 aan Shastriji heeft gedictieerd:

'Het doet Mij veel plezier Me te richten tot de halfjaarlijkse vergadering van de HAIDAKHANDI SAMAJ (in India, red.). Het hoofddoel van de Samaj is de mensheid te dienen. Dienstbaarheid aan de mensheid is de beste dienst aan God. Onze zinspreuk is 'werken is bidden'. Het is de plicht van hen, die binnen de Samaj werkzaam zijn, om het pad te tonen aan die mensen die hulp nodig hebben., om hen te inspireren de lethargie die de oorzaak is van niet actief zijn in de wereld, te overwinnen en om hen te inspireren werkzaam te zijn.

Daarom wil ik eerst de lethargie in jou uitroeien. In deze Yuga is Karma, handelen, de enige weg om siddhi's te verkrijgen, om echt sterk te worden.

Goswanim Tulsidas zei in zijn "Ram Charita Manas": 'De Heer Zelf schiep de wet van karma: wat je zaait zal je oogsten.' Met deze grondregel in onze gedachten zou het onze voornaamste taak behoren te zijn om de boodschap van karma in de wereld te verspreiden, terwijl wij zelf, door het in praktijk te brengen, aan allen een voorbeeld geven.

Altijd als er sprake was van werkelijke vooruitgang in de wereld was het te danken aan de hardwerkende enkelingen van een bepaald tijdperk.

Vandaag is het onze taak overal naar toe te gaan, huis aan huis de rechtvaardigheid te verbreiden, iedereen het pad van karma te wijzen, hun praktische richtlijnen te geven en zelf een voorbeeld te zijn. Alleen door karma kunnen we tot bloei komen. We moeten tot onze laatste ademtucht hard werken.'

Leringen van Babaji, 20 april 1983



Muniraj*) over samenwerken

'Om samen te kunnen werken, moet je er steeds van bewust zijn dat het ego het grootste obstakel is dat overwonnen moet worden. Begin met tegen je zelf te zeggen; "ik ben niets", en daarmee schep je een reële mogelijkheid om boven dit probleem uit te stijgen. Verder moeten jullie denken dat al het werk voor Babaji gedaan wordt en alleen voor Hem. Daarom moet wij ons bij het samenwerken laten inspireren door bescheidenheid en geleid worden door het gevoel dat iedereen op het zelfde niveau is en dat niemand hoger of lager dan een ander is. Wanneer wij ons werk aan Babaji wijden, ontvangen wij zijn zegen en zijn liefde. Dat betekent ook, dat wanneer wij ons werk aan Babaji wijden, dat wij dat uiteindelijk ook voor ons zelf doen. Verder moeten jullie altijd datgene voor ogen houden, wat je nu zelf doet en wat je nog gaat doen, en niet kijken naar wat een ander doet. Wanneer je kijkt naar wat een ander doet dan heb je een probleem. We hebben allemaal verschillende ideeën en denken op verschillende wijzen. Daarom moeten we bijeenkomen en gedachten met elkaar uitwisselen, waarbij we er wel op

moeten letten dat we niet verstrikt raken in de gedachten van “ik ben beter of slechter”. Alleen zo heeft de uitwisseling zin en brengt het eenheid.

We maken allemaal fouten, maar de grootste ervan is dat we ons beperken door de fouten van een ander te zien. Bescheidenheid leert ons begrijpen, dat het nodig is onze eigen fouten te zien en deze te verbeteren. Iemand te veroordelen omwille van de fouten die hij of zij maakt, maakt ons onbekwaam onze eigen fouten te zien.

*Wanneer we samenwerken is het nodig de vrede te bewaren, zowel innerlijk als uiterlijk. Boosheid is erg schadelijk, zowel voor diegene aan wie die gericht is als voor ons zelf. Het is nodig de boosheid te transformeren. Het meest succesvolle instrument daarvoor is japa, het herhalen van de naam van god, het reciteren van de mantra **om namah shivaya**.*

Wanneer we samen zitten en iemand wordt kwaad, moeten we dat niet beantwoorden met kwaadheid maar met een ander soort energie. Alleen zo kan men die vibratie veranderen. Wanneer er iemand slecht over je spreekt, wordt niet kwaad of spreek niet slecht over die persoon. Spreek nooit achter de rug om van een broeder of zuster want dan gaat de laster van de ene persoon over op de andere en kunnen er grote problemen ontstaan. Ga samen zitten met de persoon die je gekwetst heeft en praat het uit.'

Muniraj, 2008

**) Muniraj is een van de naaste leerlingen van Babaji. Babaji heeft Muniraj gevraagd naar het westen te reizen en daar Zijn ashrams te inspireren en te begeleiden. Muniraj heeft Sada Shiva Dham 4 keer bezocht. Hij werd door Babaji een grote yogi en incarnatie van Guru Dattatreya genoemd, een grote guru in de Vedische traditie van India. Munirajji heeft het aardse vlak in 2012 verlaten.*

Foto boven: Shri Muniraj, 1997, bij bezoek aan Sada Shiva Dham

Inhoud

3	De plichten van de Haidakhandi Samaj
4	Muniraj over samenwerken
6	Inhoud
7	Jai Ho samenkomst voor jongeren – 11 tot 15 Juli
9	Vierinig Guru Purnima en 25 jaar Babaji ashram: 16-19 Juli
11	25 Jaar Babaji ashram - stukjes van het verhaal
11	- De realisatie van de ashram
14	- Het allereerste begin
15	Our Prabuji
16	- Wat een prachtig concept
18	- Samen staan we sterk
20	- Ontmoetingen met Babaji
23	- Tussen de mensen
25	- Liefde, Licht en Kracht
27	Japa: Zuivering van hart en geest.
27	- Spirituele discipline
29	- Bevrijd je van je lasten
30	- Gezelligheid
31	Svaha Yoga and Babaji ashram
37	- Bouw van de tempel e.a.
39	- Communicatie en inspiratie
39	Ten diepste
40	- Het effect van de vuurceremonie
41	Fotocollage
43	Komende Herfst Navaratri – 2016
44	Komende Jaarvergadering
44	Paduka Puja tour 2016
45	Agenda 2016 – 2017
46	Enkele Babaji Websites
47	Dagelijks Programma Sada Shiva Dham
48	Verklarende woordenlijst
49	Uw financiële giften en lidmaatschap
50	Colofon

Jai Ho samenkomst voor jongeren – 11 tot 15 Juli



Vlak voor de Guru Purnima is er op Sada Shiva Dham een Jai Ho evenement dat speciaal bestemd is voor jonge mensen in de leeftijd van 17 tot 35 jaar. De aandacht die de internationale Jai-Ho groep aan de voorbereiding en het programma heeft gegeven is veelbelovend. Gezien de kosten (zie verderop) hoeft niemand uit betreffende leeftijdsgroep het te laten. Een aarzeling van sommige 17 tot 20 jarigen om te gaan deelnemen met andere 'jonge' mensen die voor hen toch al 10 tot 15 jaar ouder zijn is begrijpelijk maar dient toch niet als barrière gezien te worden. Het zal waarschijnlijk niet dikwijls voorkomen dat een groep mensen waarvan verschillende Babaji gekend hebben, samen zo'n bijeenkomst en cursus aanbieden.

Het programma*):

- Mindfulness, workshop met *Nan Singh en Lok Nath*
- Nieuwe duurzame cultuur met *Sundar van de Schweibenalp (CH)*
- Dichtkunst, spirituele filosofie en praktijk zoals opgetekend in de indische Vedische taal, en Aarti, met *Sundar, Raghu en anderen*
- Spiritueel zelf onderzoek met *Gayatri en anderen*,
- Hoe Babaji's leer in onze moderne en westerse wereld te integreren en in een taal voor de volgende generatie te begrijpen met *Sundar, Lok Nath, Gayatri, Raghuvir, Rob en anderen*.
- Wu Tao (een beetje lichaam beweging) en misschien een boswandeling,
- Ontwerp van een nieuwe cultuur in een nieuw paradigma,
- niet vijandige conversatie,
- probleem oplossen en leiderschap,

- Wereld Café: hoe binnen groepen een creative dialoog op gang te brengen *door Gaby*
- wellicht ook: geweldloze communicatie, hoe conflicten op te lossen.

Het idee voor zo'n bijeenkomst is op de Guru Purnima in Zwitserland geboren. Er ontstond een groep van devoties (Jai Ho groep) die het belangrijk vonden om samen te werken en Babaji's leringen, familie en centra te ondersteunen en een nieuwe impuls te geven. In dit kader werd een Jai Ho bijeenkomst en training voor jongeren opgezet om hen allerlei handige gereedschappen aan te reiken om het leven te verrijken. Onder de mensen die de workshops geven, zitten verschillende professionele therapeuten en mensen met bekwaamheden en levenservaring op verschillend gebied, de moeite waard om in deze tijd te delen.

Sada Shiva Dham ondersteunt dit initiatief en daardoor kunnen onkosten laag gehouden worden. Mede hierdoor en enkele sponsors is de deelname prijs voor de totale 5 dagen durende bijeenkomst slechts 50 euro per persoon. Tot nu toe hebben jongeren uit verschillende landen zich aangemeld, maar er is nog ruimte voor meerdere deelnemer(sters).

Aanmelden en informatie: rob@oxford-transpersonal.co.uk of stuur een bericht naar Sada Shiva Dham (Raghuvir).

Meer informatie over Jai-Ho en deze Next Generation Gathering and Life Skills Training: www.jai-ho.org.

Mede namens

Raghuvir uit Nederland en Rob uit Engeland,
twee van de initiatiefnemers.

**) Kleine wijzigingen onder voorbehoud.*



Viering 25 jaar Babaji ashram in Nederland

Guru Purnima uitnodiging en programma

Het is 25 jaar geleden dat de nederlandse Stichting Haidakhandi Samaj werd opgericht en we hier in Loenen het avontuur van een Babaji ashram, Sada Shiva Dham, gestart zijn.

Tijdens het komende internationale Guru Purnima festival, 16 tot en met 19 juli, willen we dit heuglijke feit vieren. Welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt een of meerdere dagen deelnemen, en al dan niet gebruik maken van onze overnachtingsmogelijkheden.

We verwachten veel mensen uit binnen- en buitenland. Er zijn extra verblijf mogelijkheden in tenten, op het Maitreya Instituut, en ook in het vakantiepark El Dorado. Op onze website www.babaji.nl vindt u alle informatie. De informatie op de website wordt zo veel mogelijk up to date gehouden. **Let op:** de bijdrage voor verblijf en deelname ia anders dan op andere dagen. *Zie hiervoor de website!*



Guru Purnima is het feest van de innerlijke en uiterlijke Guru (leraar). Op Sada Shiva Dham is dit festival gewijd aan Mahavatar Haidakhan Babaji en Sri Muniraj Maharaj, die de inspiratie en de drijvende kracht voor deze ashram zijn.

De Guru herinnert ons er aan dat Waarheid, Wijsheid, en Liefde diep in onszelf te vinden zijn. De Guru vertegenwoordigen het Licht dat de duisternis verdrijft.

Programma 16-19 juli

Het dagelijks programma:

In de ochtend (begint vroeg: 5 a 6 uur):

- * Paduka Puja (vieren van Babaji's Aanwezigheid)
- * Aarti (lichtceremonie met mantra zingen)
- * Lezen Sapta Sati, verzen voor de Universele Moeder
- * Havan (vedische vuurceremonie voor vrede en harmonie)

In de avond telkens om 19.30 uur de Aarti.

Op maandagavond, tot dinsdagochtend vroeg: All Night kirtan.

Het middag programma na 16 uur:

Mogelijke programma onderdelen: Satsang (delen van ervaringen en inspiratie), kirtan / kirtanconcert (*Krishna meets Shiva band, Dharmananda en Remi Ram,, Pujari, en anderen*).

- Bijeenkomst Jai-Ho healing groep om zaterdag.
- Indiase dans door Glen Radhe op maandag.
- Satsang (delen van ervaringen en inspiratie).

Er is kleine markt met puja-producten, zelf gemaakte sieraden, gezondheidsproducten; mogelijk ook een ruimte voor workshops voor kleine groepjes.

Zodra meer details bekend worden, wordt het op de website (www.babaji.nl) gepubliceerd.

Steentje bijdragen

Graag willen we onze nationale en internationale gasten gastvrij ontvangen. Mensen die willen helpen bij de organisatie vooraf of tijdens het festival, gelieve contact op te nemen met de ashram. Alle gasten zijn zo wie zo uitgenodigd een kleine karma yoga taak op zich te nemen.

Bhole Baba ki jai

25 Jaar Babaji ashram

25 Jaar geleden begon een groep devoties het avontuur van een Babaji ashram in Nederland, in “Loenen aan de Ganges*)” zoals een krantenkop in 1996 luidde. Als groep zijn we in die 25 jaar enorm gegroeid en het internationale Guru Purnima festival is de gelegenheid om dit met elkaar te vieren. Hieronder vertellen een aantal initiatiefnemers, devoties en bezoekers stukjes van het verhaal van de afgelopen 25 jaar.

– De realisatie

Met Babaji's zegen en de inspiratie en hulp van Muniraji is het ons gelukt een Ashram op te bouwen en uit te bouwen tot wat er nu staat.

Een plek geboren uit devotie voor Babaji met veel voorwerk van Bhuri, die vanuit Amsterdam het eerste centrum opstartte. Vandaaruit via Drenthe en Den Haag op zoek naar een geschikte plek. Vele autoritjes met Bhuru door het land op zoek naar de juiste plek. Totdat Paramanand, nu 25 jaar geleden, met de NRC kwam waarin een prachtplak te koop werd aangeboden. Na bezoekjes en vergaderingen en contact met Muniraji kwam de telex uit India: "buy the property immediately"

Financieel werden alle zeilen bijgezet en hoera, eind 1991 hadden we een plek voor Babaji gevonden en aangekocht. Al snel werd een Tempelkamer ingericht en een kleine Dhuni gebouwd.

Wat waren we blij met onze Ashram en met de bezoeken van Muniraji en Shastriji die de plek ceremonieel inwijdden.

Even waren we geschokt door de totale verwoestende brand in 1994, maar na gezamenlijke inspanning weer dubbel blij met de nieuw verrezen Ashram, twee jaar later in 1996.

Met wisselende vaste bewoners bleef de Ashram op koers en langzaam ontstond er een familie van devotees, die met liefde voor de plek zorgden.

Dankzij de stabiele aanwezigheid en devotie van vooral Maarten, Hari Priya, Paramanand, Bhaskar en Mahadevi was de Ashram in staat zijn deuren te openen voor yoga en aanverwante groepen. Hierdoor konden meer en meer mensen kennismaken met de Ashram, Babaji's leer en Zijn aanwezig

**) Er loopt niet ver van de ashram een kleine beek met de 'grootste' waterval van Nederland. Dit is 'vanzelfsprekend' onze "Ganges".*



*Inwijding van de murti's, 1992 –
links Pujari – rechts Muniraj*

Bij het bezoek van Maha Mandaleshwar, die zijn prachtige puja bij ons kwam doen, vroeg ik hem of hij nog advies had voor onze Ashram. Als antwoord gaf hij aan dat de Tempel eigenlijk vrij moest staan, los van eet, drink en slaapgelegenheden.

Wat eerst niet mocht van de gemeente, een vrij staande tempel, mocht opeens wel, toen ik met Mahesh ging peilen bij de gemeente. Dit naar aanleiding van een boardvergadering waarin Raghu en Giridhar met uitbreidingsplannen kwamen.

Het is een wonder wat we er in *een* jaar bij hebben weten te bouwen: een Tempel, Baba's Kutir, een schuur en nog een aantal kutirs. Dit met flinke financiële steun van een aantal internationale devoties.

En eigenlijk is het een nog groter wonder dat we al 25 jaar onafgebroken onze rituelen op de rails hebben kunnen houden; met ook de vuurceremonies, die zo belangrijk zijn voor de harmonie en zuivering op alle niveau's.

Er is ook heel wat afgeknokt in de familie van Babaji maar gelukkig overheersen de mooie herinneringen van belangeloos samenzijn en samenwerken in devotie aan de voeten van de Heer.

Ik hoop dat Sada Shiva Dham voor al zijn bezoekers nog lang een plek van vrede en inspiratie mag zijn en dat wij als devotees de kracht hebben om de plek levend en mooi te houden, samen met de jongere generatie.

Ik ben heel blij met al het onderhoud dat de laatste tijd plaats vindt en vooral ook met de aandacht die momenteel naar de tuin en moestuin gaat.

Bid, werk en wees gelukkig, leerde ik heel vroeger op school en dat heb ik op de Ashram ook flink kunnen practiseren, steeds meer realiserend dat het geen persoonlijk werk is maar een natuurlijke expressie van devotie aan Hem, gedreven door de Shakti die door iedereen stroomt.

Moeilijke tijden, kranti en revolutie dringen zich steeds meer aan ons op en de Ashram is een geweldig eiland in een rumoerige zee om even bij te komen en alles met wat meer onthechting in helder perspectief te zien. Ik hoop nog lang in harmonie een steentje bij te mogen dragen.

Met veel Liefde en Dankbaarheid aan Allen.

Om Namah Shivay

door Pujari,
voorzitter



- Het allereerste begin

25 Jaar sinds het begin van de fysieke Babaji ashram in Nederland, maar Babaji is al veel langer in Nederland!

Vanaf de eerste keer dat wij Babaji in Hairakhan bezochten sprak Hij over een "Een tempel starten in Nederland". Telkens sribbelde ik tegen, geen ruimte, geen tijd, durf ik niet, kan ik niet enz. Tijdens kerst 1981 zei Babaji mij: "als je de volgende keer hier komt en er is geen Tempel dan ga je regelrecht terug naar Holland". Ik was zeer getroffen door zijn strenge maar ook liefdevolle blik.

Terug in Amsterdam vergat ik het langzamerhand weertot ik een week voor ik weer naar India ging (februari 1982) plotseling 'wakker schrok'. En met enkele mensen hadden we binnen een paar dagen een 'tempeltje', uitnodigingen en een feest geregeld. Ik moest en zou per se op woensdag beginnen, begreep die vasthoudendheid niet maar zette door: die dag moest het zijn.

De opening was een heel blij, harmonieus en gezellig feest en de 'tempelkamer' zat tjokvol. Het 'altaar' bestond uit enkele foto's van Babaji, bloemen en kaarsen, op een oude dekenkist, gedecoreerd met indische sjaals. Het zag er allemaal feestelijk uit. Niemand kon de Aarti zingen maar we hadden veel kopieën gedrukt, en er speelde luid een Aarti cassettebankje waarop we vrolijk probeerden mee te zingen. En ik wapperde enthousiast met een klein Aartilampje en sprenkelde heilig Gangeswater rond. De energie was zó zacht en vriendelijk, en velen voelden duidelijk Babaji's aanwezigheid.

Onder het genot van thee en taart (van Mieke) hadden we daarna onze eerste satsang met foto's van Babaji en indrukwekkende, prachtige verhalen over Hairakhan en India. Zo! Huiswerk gedaan en blij en tevreden naar Hairakhan, met 'Air India'. In de stoelzak zat een indiaas tijdschrift en tot mijn diepe ontroering ontdekte ik daarin dat wij in Nederland de eerste Aarti vierden op Maha Shivaratri! Babaji was het die ons die dag had laten starten!

In Hairakhan aangekomen riep Babaji mij en vroeg streng: "Huiswerk gedaan?". Beetje verlegen antwoordde ik van ja en zocht naar woorden om te vertellen op welke prachtige dag wij waren begonnen. Woorden bleken, zoals meestal, niet nodig. Hij straalde ons toe en zei: "Yes, I know, I was there too. Good chai (thee)!"

De 'tempel' die begon in het kraakpand in de Rozenstraat (waar zelfs

Muniraj in 1982 nog gast was) verhuisde mee naar de Kinkerstraat (op zolder) en de Valentijnkade. In beide tempels kwam tot onze grote vreugde Muniraj ons ook weer bezoeken. En Babaji gaf ons twee beeldschone murti's (Shiva en Shakti) die Hijzelf had ingewijd en waar lange tijd in Hairakhan puja voor was gedaan.

De 'vervolgopdracht' was een Ashram! Oostraven (Siebren), Eelco en Tineke (Drenthe), het TM centrum van Bhaskar, Frides en Frans, (onder anderen) waren heel gastvrij, maar geen 'echte ashram'. Op aanraden van Shri Muniraj begonnen we daarvoor op een speciale rekening alvast geld te verzamelen. Pujari en Jeroen reisden regelmatig het land af om geschikte locaties te bekijken. Uiteindelijk vonden zij aan de Vrijenbergweg te Loenen 'n prachtige houten villa met een prachtige tuin. We kregen ook de mogelijkheid om, voor een gulden per meter, er veel land en bos bij te kopen. Hiervoor hebben we weer een extra inzameling gehouden en vooral met de hulp van Pujari werd dit houten huis onze Ashram in Nederland. De Ashram werd ingewijd door Shri Munirajji en Shri Shastriji, Babaji's hogepriester. Het was een hartverwarmend feest met veel puja's, kirtan, en heerlijke bhandara's in een enorme tent op ons weiland, met een groot aantal bezoekers uit binnen- en buitenland.

De brand van ons geliefde houten huis (koninginnedag 1994, *red*) en daarna de wederopbouw van de ashram, er is heel wat gebeurd. En zijn er alweer 25 jaar voobij sinds het begin van deze ashram in Loenen. Het is een mooie plek geworden waar veel te leren en veel te genieten valt.

Babaji. Dank u, dank u! Prabhuji, pranam karo!

door Bhuri Begum

Our Prabuji

Our Prabuji showed me that he is inside and out

Our Prabuji showed me that she is here and there

Our Prabuji thought me to only focus on Him

– Kharkuli

- Wat een prachtig concept

Wat een reuze en kei-goed idee!: 'n ashram! Om samen te zijn en vuurceremonies en aarti's te houden!

Want dat doen we ondertussen al 35 jaar! En omdat we de eerste 10 jaar geen ashram hadden...deden we het overal...nou ja overal?!

In Epe, in een nieuwetijds centrum.

Bij Frans, Bhaskar en Friedes, op het TM centrum.

Bij Eelco en Tineke in Drenthe op een boerderij.

Zelfs in Amsterdam in onze achtertuin met Muniraji en Shastriji erbij!

Maar nu, 1991, hadden we een eigen ashram dankzij een paar geldschietters! Midden in het bos, een reuze gebouw van alleen hout en zonder ook maar 1 spijker. Het was ook vooral voor alle kinderen een Feest, want er waren overal grote en kleine kamers en een binnenplaatsje met kamers er om heen (net als in INDIA) waar de Dhuni kwam, meen ik mij te herinneren. Ja, we hebben daar met zijn allen vele heerlijke en goddelijke avonturen beleefd. En de grondbeginselen gelegd voor een leven in Waarheid Eenvoud en Liefde.

En toen op koninginnedag 1994 brandde de gehele ashram af, niemand was gewond geraakt, gelukkig, en van het gehele gebeuren stond alleen nog de Baba Herakhan Murti overeind, bijna onaangetast...

Wat een voorbeeld!

Wij, dus na verloop van tijd allemaal met caravannetjes er om heen en het schuurtje, nu huisje van Hari Prya, was keuken, teashop en de enige gemeenschappelijke ruimte die we hadden! Ook daar heb ik vaak staan koken, het koken werd mij in het prille begin -van de tempel in Amsterdam -Valentijnkade- al in de schoot geworpen!

Wij gingen nu zelf 'n nieuwe ashram bouwen met het geld van de verzekering. Steen voor steen gemetseld met behulp van de mantra OM Namah Shivay! "In Uw Naam God, in Uw Geest " zou voor mij nu de beste vertaling zijn! Ik herinner me dat ik met Hari Prya met de blote vingers de badkamers gestuukt heb. Karma Yoga Karo! Never a Dull Moment!

Ook de dag dat Muniraji en Shastriji de Nieuwe Ashram kwamen inwijden staat op mijn netvlies gegrift! Ik stond vlak naast Muniraji en er was net een Apeldoorns Blazers ensemble de paden opgewandeld luid toeterend en blazend toen ik daar bovenuit een verdacht gegil hoorde... Ja hoor mijn oudste dochter had in die tijd last van pubergedrag en overgilde de hele

band! Toch ben ik die middag opgetreden met mijn Indiaas Klassieke Dans Bharatya Natham en heeft Shastriji mij een enorm compliment gegeven achteraf, maar dat terzijde...hahahah

Afijn; Hier Zijn Wij Nu! Vijf en twintig jaar later, en ik BEN inmiddels grootmoeder van vier, die ik het allerliefst allemaal mee neem naar Sada Shiva Dham; kortom de Aarati , de vuurceremonies, de hartelijke mensen, de veiligheid de rust etc etc. En altijd gaan we weer met weemoed in ons hart naar huis; het 'wilde'westen.

Het is een prachtig concept door U bedacht Baba, om eens per maand (minstens) ons te laten inspireren door deze ceremonies om daarna ons Licht, door U geïnspireerd, in ons dagelijks Leven neer te zetten en als zodanig te verspreiden op de aarde en daar om heen!

Dank U Baba! En Dank ook aan de mensen die al die jaren keihard gewerkt hebben om het gebouw (en) en de tuinen te onderhouden en het voor ons prakties mogelijk maken daar te Zijn! Samenwerking ten Top!

En niet te vergeten de Pujari(s)!
De Karmayogi's devotees, groepen dank aan iedereen!

Om Nama Shivay

Om Herakhandi

In Waarheid Eenvoud En Liefde

door Maheshvari



Om Namah Shivay

*“Herinner je op ieder moment, in iedere adem,
als je eet, slaapt en werkt, de naam van de Heer.”*

Babaji

- Samen staan we sterk

Een kwart eeuw Babaji's ashram in Nederland is wel een mijlpaal en een feestje waard. Maar laten we bij het begin beginnen want dat was eigenlijk al 10 jaar eerder. In het vroege voorjaar van 1981 was ik bij toeval (als dat bestaat) aanwezig bij de opening van de eerste tempel voor Babaji in Nederland. Dat was in het huis van Bhuri aan de Rozenstraat in Amsterdam en geheel door haar opgezet. Dit is de reden dat we Bhuri vaak zien als de moeder van de Nederlandse Babaji gemeenschap. Zij heeft dat op verschillende plekken in Amsterdam vele jaren volgehouden. Degenen die ook zoiets hebben geprobeerd weten wel dat het geen kleinigheid is. Dit is de reden dat we bij deze mijlpaal ook even de aandacht op onze Bhuri Begum mogen richten.

TADAAAAA ! Bhuri Begum ki Jai !

Velen hebben rondgekeken op zoek naar een plek voor een landelijke ashram, en na enkele jaren werd een prachtige konings blokhut op de Veluwe gevonden en in 1991 werden de overdrachts papieren getekend. Ik wil verder niet persoonlijk worden, maar desondanks moet ik even de schijnwerper op Pujari zetten want zonder zijn inzet en slagvaardigheid hadden we nu vast niet van zo'n mooie plek in de bossen in Babaji's naam kunnen genieten. Het was wel een hele emotionele achtbaan hoe blij we waren met de blokhut, en 2 jaar later al transformeerde die in as. Als een phoenix herrees een nog mooier stenen gebouw uit de as en iedereen kreeg goed de kans om bloed, zweet en duiten bij te dragen en zo Babaji's glorie in de Nederlandse natuur opnieuw neer te zetten. We hebben daar met elkaar heel wat mee gemaakt waarbij bij velen de ontplooiing van de persoonlijke groei was waar te nemen. En nu 4 jaar geleden is de kers op de taart, de kroon op het werk gezet met een losstaande tempel en kutir voor Babaji. Het merendeel vindt het prachtig maar er zijn ook nog geluiden van controversie over de plaats en de vorm waarin deze laatste fase is gegoten. En, er zijn ook nog verscheidene losse eindjes aan elkaar te knopen, zowel constructief als financieel, voordat we echt kunnen stellen dat het af is. Trots is niet het juiste woord maar als devoties van Babaji kunnen we zeker reuze blij en dankbaar zijn dat we hier in zo'n prachtige omgeving zo'n heerlijke plek hebben om Hem, Babaji, te kunnen vieren en in de toekomst te kunnen blijven vieren. Als Nederlanders zijn we maar met een betrekkelijk kleine groep om er zo'n grote mooie plek op na te houden.

Ik vermoed dat Babaji het liefst zou zien dat wij onze verschillende ideeën over de plek nu ergens aan de vele bomen hangen en samen een toekomst tegemoet gaan om deze parel van een plek te dragen. Daar hebben we elkaar voor nodig en zo zou Babaji dat uiteraard ook graag zien: met elkaar. In de samenwerking die lang niet altijd makkelijk is zit veel persoonlijke groei voor het bewustzijn verborgen. Babaji had het er al lang geleden over toen Hij ons voor de kranti waarschuwde. Nu kan een ieder onder ons de bazuinen horen schallen en de vernietigende krachten aan de horizon zien. Wat zullen we blij zijn met Sadashiva Dham als het echt zo ver is om in het licht van Babaji die tijd door te kunnen brengen. Dus laten we dankbaar zijn voor waar we nu als devotees staan en onze verantwoordelijkheid dragen in de nabije toekomst.

Samen staan we sterk !

Sadashiva Dham ki jai ! Bhole Baba ki Jai

Door Raghuvir



Samen plannen voor de nieuwbouw – 2006

- Ontmoetingen met Babaji

Babaji heeft mij in de zomer van 1995 naar Sada Shiva Dham in Loenen (veluwe) gestuurd. Daar trof ik de toenmalige bewoner (Paramananda) met caravan plus bouwplan en de hond Kali; verder was er niets. Ik ontwaarde nog wel een fundament waar ooit een landhuis had gestaan; maar dat landhuis was in vlammen opgegaan.

Na de kennismaking bracht hij mij naar een vuurhuisje en dat was meteen tranen met tuiten. Het was toen meteen duidelijk waarom Hij mij daar nodig had: herbouw. Een week later stond ik samen met Kailash kozijnen te schilderen!



De herbouw in volle gang: winter – voorjaar 1996

In de twee decennia daarna heb ik mij met van alles en nog wat aan karma yoga projecten bezig gehouden.

In 2015, na mijn bezoek aan Haidakhan, werd het mij duidelijk dat de tijd gekomen was voor reflectie. We zijn nu een jaartje verder en een aantal dingen in mijn leven zijn duidelijker geworden.

Een van die dingen gaat over mijn ontmoetingen met Babaji in de ashram Sada Shiva Dham. Je zou kunnen zeggen dat de ashram voor hen die er

voor open staan, een soort platform biedt voor ontmoetingen met Babaji. Bij mij gaat dat meestal over ontmoetingen met mensen die ik daar tref.

Voor deze speciale nieuwsbrief wil ik twee voorbeelden geven hoe dat voor mij werkt:

- Nog niet zo lang geleden kwam ik bij een van mijn bezoeken aan de ashram weer eens vriend tegen die ik al weer een tijd niet gezien had. Na het gebruikelijke "hallo, hoe is het.." waren we bezig met het voorbereiden van de Aarti. Plotseling - vanuit het niets - vroeg hij: "Zo, Maheshanand, hoe gaat het tegenwoordig met je meditatie." Daar hebben wij in het verleden echt nooit over gehad. Tegelijkertijd voelde ik mij schuldig, want de laatste tijd is het aantal uren per dag voor meditatie behoorlijk verminderd. Op dat moment was er geen tijd meer voor een vervolg op dat gesprek. Na de Aarti heb ik nog even geprobeerd contact met hem te maken, maar hij moest alweer snel naar huis. Toch nog even geprobeerd: wat bedoelde je daar mee, met die vraag? Toen begon hij een beetje te lachen; verder niks.
- Een paar weken later werd het mij in een gesprek met een vriend duidelijk wat er was gebeurd: Babaji was daar aan het werk geweest. Bhole Baba ki Jai !! In dat tweede gesprek werd duidelijk dat mijn meditatie oefeningen voortaan veel minder met de vorm te maken zullen hebben. Het was duidelijk wat er aan de hand was: het was Babaji die mij die les over mijn meditaties activiteiten gaf.

Zo "speelt" Babaji met ieder van ons om ons lessen te leren. Het is zo fijn dat de Ashram Sada Shiva Dham alweer zo lang een platform is voor Babaji's Leela's.

Ik hoop dat ik daar nog vele jaren van mag genieten.

Bhole Baba ki Jai !!

door Maheshanand



- Tussen de mensen

Het begin van Sada Shiva Dham was een tijd van samen hard werken en iedereen erbij betrekken, zoals bijvoorbeeld de bakker uit het dorp en de bouwers van het bouwbedrijf. Het was een grote vreugde om de Mela's (festivals) voor te bereiden.

Ik herinner me dat we overdag bezig waren met het dynamische werk van het voorbereiden van de Mela en dat ik 's nachts droomde dat Babaji ons, als een van ons, hielp met alle kleine details van de voorbereiding en dat hij in de pauze ook een sigaret met ons rookte.

De leukste ervaring nadat we de ashram na de brand herbouwd hadden was de dorpsfanfare die Sri Muniraj en Shastriji verwelkomden met hun zeer mooie "O when the saints are marching in". En ook de Puja's met verse jasmijn bloemen nadat we vanuit het harde werk van de voorbereidingen in de liefde en vrede van Babaji's zegeningen belandden, die Hij in grote mate over ons uitstrooide.

Ik genoot het meest van de integratie van de energie van het dorp en de maatschappij met onze ashram energie. De energie van harmonie groeide en ging over de grenzen van culturen en religies en ik geloof dat dit de zin van een Ashram is.

In Lanckorona, Polen, openen we nu Café Ayur Garden dat gebaseerd is op Babaji's beginselen van de Waarheid, Liefde & Eenvoud, en we nodigen u uit voor een bezoek en een drankje!

Bhole Baba ki Jay

door Paramanand



De fanfare uit het dorp die Muniraj en Shastriji verwelkomt bij de opening na de herbouw van de ashram in 1996.



- Liefde, Licht en Kracht

In 1996 kwam ik voor het eerst in contact met de Babaji Ashram in Loenen, en ontmoette er in die tijd Maria (MahaDevi), en al gauw werden wij als ziele zusters energetisch bevriend.

In die tijd woonde ik op Soeria in Laag Soeren om daar samen met Geestverwanten een Internationaal Licht centrum op te zetten. Dit centrum was van de TM academie, die ons toestemming gaf om met vrijwilligers het gebouw en het centrum op te bouwen. Helaas werd dit een teleurstelling, wel heb ik daar veel mooie zielsgenoten mogen leren kennen, wat een rijkdom is aan ervaring.

Met Maria (die voor mij een Ashram Moeder was op de Ashram in Loenen,) en met Gerard Brouwer (pujari) en vele andere meewerkende devotees voelde ik mij al gauw thuis op de Babaji Ashram om samen Karma Yoga te verrichten. Ik mocht mensen ontvangen en rondleiden en zo af en toe wat koken, en ik werkte graag in de tuin, lapte de ramen en leerde de normen en waarden van de Ashram kennen, en daar ben ik zeer dankbaar voor. Veel internationaal gezelschap heb ik mogen leren kennen.



Karma-Yoga in de tuin

In het jaar 1997 ben ik met een groep van 6 vrouwen voor een half jaar naar India geweest, waar ik ook de Ashram van Babaji in Herakhan heb bezocht. Ik was verbaasd zo'n prachtige plek in de Wereld te mogen bezoeken. Hier wil ik wel altijd blijven dacht ik op dat moment. Het was een hele ervaring zo voor de eerste keer daar te zijn..

In Herakhan beklom ik de Kailash mountain en ik zal nooit vergeten dat, toen ik eenmaal op de top aangekomen was, de Sadhu daar een ritueel voor ons deed en dat er op dat moment 7 arenden boven ons hoofd vlogen. Ook mochten wij een bezoek brengen in zijn ondergrondse hut. Toen ik de berg afdaalde werd ik zo ziek dat ik dacht daar dood te gaan..., op die mooie plek. Het was Babaji's cleaning ... Dit begrijp ik pas veel later. Toen ik weer thuis was in Nederland besefte ik dat het Babaji's Liefde-Licht en Kracht is die alles doordringt, en ons vanuit zijn Liefde hier op Aarde doet Zijn.

Rituelen is iets wat mij altijd heeft geboeid, en die worden op de Ashram in Loenen elke dag toegepast om Babaji te eren. Hij is uiteindelijk in Alles wat leeft, waar ik als mens diep respect voor heb.

Voor mij is een Ashram een Spirituele Leerschool. Veel waardering heb ik voor allen die op de Ashram het pionierschap op zich hebben genomen om Babaji's belofte en Liefde waar te maken. Zelf wil ik mijn innig gemeende waardering toekennen aan allen die meegewerkt hebben aan deze prachtige Spirituele plek in Loenen.

Zelf kom ik zo nu en dan op de Ashram als Babaji mij roept, en wil hem dan bedanken en eren in de vorm van zingen en Karma Yoga . Ook vindt ik het heerlijk om mijn zielsgenoten te ontmoeten.

Dank je wel Babaji dat ook ik in Uw Leven heb mogen komen, en dat U op deze wonderschone mystieke plek in Loenen mijn Hart geopend hebt.

Ik hoop nog vele jaren de Ashram te kunnen bezoeken.

Vanuit Liefde voor het Leven.

Elisabeth Colenbrander, Brummen, Mei 2016.

Japa: Zuivering van hart en geest.

“Het is van het grootste belang dat het herhalen van de Naam van God dagelijks toeneemt. Op deze manier zullen je hart en geest worden gezuiverd. Alleen dan zal je God vinden in jezelf.

De geest kan alleen door japa) worden gezuiverd. Dit is de enige medicijn tegen de ziekte van de geest. Hoe kan God in je hart leven terwijl je geest en hart onzuiver zijn? Het water om je hart te reinigen is de Naam van God. Dus leer iedereen overal de Naam van God te herhalen.*

Ik wil geen nietsdoende mensen. Japa neemt niet de plaats in van karma (werk). Japa en werken gaan samen. Je moet actief deelnemen aan Gods werk, zoals Koning Janaka die zijn koninkrijk regeerde en altijd zijn mantra in de geest had. Arjuna vocht de Mahabharata veldslag terwijl hij zich voortdurend de Naam van God herinnerde.

Ik wil niet dat japa een voorwendsel is om niets te doen. Doe japa bij je werk en wordt bevrijd. Ik wil niet dat de Naam van God wordt als stilstaand water, maar als sprenkelend, stromend water. Werk en weest Licht. Herhaal de naam van God. Herhaal steeds de naam van God met een aandachtige geest.

We behoren altijd goed van elkaar te denken. Als je elkaar ontmoet, zeg dan “Jai Mahamaya ki”. Mahamaya is de grootste energie van het heelal.”

Babaji's Leringen, 16 November 1982

- Spirituele discipline

Eerst een anekdote: In de begintijd van de ashram bracht een van de bezoekers overdag veel tijd door in meditatie, japa, met zijn gebedssnoer. Op een dag kwam hij naar mij toe en vertelde dat hij Babaji's stem had gehoord die hem vertelde: 'Als je zittend japa kunt doen, dan kun je ook in de tuin werken en japa doen.'

Daarna is hij 6 a 7 jaar de tuinman op de ashram geweest en kwam 2 x per week uit Amsterdam om de tuin met veel plezier te onderhouden.

Dit is een illustratie van het belang dat Babaji hecht aan karma-yoga, meditatie in actie. Karma-yoga wordt begrepen als onzelfzuchtig handelen, je inzetten voor een groter geheel dan alleen je eigen belang, dienstbaar zijn aan de mensheid. Dat is het ook, maar wat Babaji ook aangeeft, is dat japa, het herhalen van de Naam van God, of stil in je eigen hart of zingend, je daarbij helpt om dat te doen met een kalmere naar

**) het herhalen van de Naam van God, een mantra.*

binnen gerichte geest. Het wordt een methode voor spirituele groei. Het is een groot goed om zo met aandacht met je werk bezig te zijn. Je kan het ook een vorm van mindfulness noemen. De tijden dat dat mij enigszins goed afgaat behoren tot mijn mooiste tijden.

In de ochtend, in de tijd voorafgaande aan de Aarti, is op de ashram tijd voor stille meditatie, japa, in Babaji's kutir, in de dhuni, in de tempel, of op de kamer. Het is mooi dat verschillende mensen die tijd daarvoor benutten. Met Aarti en Havan kun je japa een van de drie pijlers voor de spirituele vooruitgang op de ashram (en daarbuiten) noemen.

Over gedachten tijdens japa en meditatie

Meditatie wordt wel begrepen als een manier om los te komen van je normale gerichtheid op de buitenwereld, los van gedachten die in je opkomen. Maar, ook als we onze ogen sluiten, houdt dat niet op. Er is nog waarneming, er zijn nog gedachten. Hoe daarmee om te gaan?

Mijn begrip en beleving: Bij japa of mantra meditatie is het niet belangrijk wat er allemaal aan gedachten of emoties spelen. Er wordt als het ware een nieuwe gedachte geïntroduceerd, d.w.z. de mantra of Naam van God, die wordt herhaald en voor de geest een hulpmiddel is om de weg inwaards te gaan. Het maakt de weg inwaards gemakkelijk(er).

Het herhalen van de mantra kan niet geforceerd gebeuren, maar dient geduldig en als vanzelf te zijn. Andere gedachten of emoties, ook het afdwalen van de geest, worden geaccepteerd voor wat ze zijn. Het is telkens terugkeren naar de mantra, geduldig en (haast) moeiteloos.

Het naar binnenkeren brengt zuivering en brengt ons dichterbij de bron, bij God, bij ons Zelf. Eventuele lading op gedachten en emoties worden zachter en verdwijnen. Het is een natuurlijk proces.

Babaji noemt Japa de beste medicijn voor de geest. Als Maha Mantra adviseert Hij *Om Namah Shivay*, ook wel vertaald als *Uw Wil geschiede*. Of *Ik vereenzelvig mij met mijn diepste universele Zelf*.

Discipline om hier dagelijks tijd aan te geven brengt je vooruit. Het kan zonder of met gebedssnoer met 108 kralen.

Om Namah Shivay

Door Bhaskaranand

- Bevrijd je van je lasten

In oudere tradities werd er samen feest gevierd als er bij een van de groepsleden een innerlijke verschuiving had plaatsgevonden. Wanneer er vanuit het innerlijke spirituele proces een permanente shift was opgetreden.

In het hedendaagse westen hebben we de neiging op de kalender te kijken. Kalenders zoals wij die kennen, zijn niet echt van enige waarde. Een feest in de ware betekenis kan door het bestaan en het verbonden voelen met de ashram nog regelmatig ervaren worden!

Soms is het pijnlijk om te zien dat mensen die de ashram al zolang als plek voor spirituele ontwikkeling kennen, innerlijk nog lasten uit het verleden blijven torsen. Ben ik dat... die moppersok? Ben ik dat ... die haatdragende of afkeurende gedachten heeft? Wat voel ik.. wat doet dit met mij, wat kan mij deze herinnering momenteel leren? Het is ook mooi om te zien dat stilstand ook niet echt schijnt te bestaan. Er is over de tijd altijd verzachting, de pijn wordt minder.. enz.

Indien het menselijk lijden vooral in het geloof van het onware zelfje zit, dan is er een duidelijke indicatie dat een meer naar binnengerichte houding tevens garant staat voor nog meer feestelijke gebeurtenissen na vandaag.

door Bart



- Gezelligheid

Als ik aan de Nederlandse ashram denk, heb ik een gevoel van vrijheid, vriendelijkheid en ruimte. In de Nederlands ashram ervaar ik dat waar wij Duitsers bij de Nederlanders zo dol op zijn : Gezelligheid. Het is gezellig. Men zit in de grote gemeenschappelijke ruimte of buiten in de tuin samen aan de Chai (thee). Maar dat niet alleen, er wordt natuurlijk ook Karma Yoga gedaan, zoals men dat in de prachtige tempel kan zien.



Wat de Nederlandse Ashram ook onderscheidt is een bepaalde vorm van continuïteit die de plaats kenmerkt. Pujari was er al vanaf het begin van de eerste ashram in 1991 hier ... tot twee jaar geleden en hij zet nu zijn werk, vanuit zijn huis in de Russische bossen, in Rusland voort. Bhaskar en Martin Baba leven -met korte onderbrekingen- reeds vele jaren in de ashram.

Voor de huishoudelijke taken en de tuin waren er steeds weer, vaak ook jarenlang, vrouwen aanwezig, zoals bijvoorbeeld Maha Devi, Kushumlata, Linda, Hari Prya, Kalavati. Ieder van hen verdient grote dank.

De Nederlandse Ashram is een internationale ashram. Keer op keer komen er mensen uit andere landen en de uitwisseling is nog steeds springlevend. Het is voorgekomen dat bij een yogagroep, die ik reeds lang ken, plotseling alleen Engels gesproken werd. Toen ik hier over vroeg bleken er zoveel deelnemers uit zoveel verschillende landen te komen dat Engels de enige taal was waarin iedereen elkaar kon verstaan.

Bij onze speciale feesten zoals bijvoorbeeld Shivratri, komt een grote groep Nederlanders, van wie de ouders of grootouders in Suriname geboren zijn en van wie de verre voorouders uiteindelijk afkomstig zijn uit India. Dit geeft, ook door hun gewoonten, een sterke indische sfeer bij die feesten.

De hoogtepunten in Europa, ook in de Nederlandse Ashram, waren natuurlijk de bezoeken van Muni Raji. Hij wilde altijd dat we tezamen leven en tijdens zijn bezoeken hebben we ondervonden hoe vervullend het

kan zijn de dagen samen in harmonie door te brengen zoals, in zijn hemelse Aanwezigheid, steeds bij onze grote feesten het geval was. In deze context herinneren we ons ook het bezoek van Mahamandaleshwar wiens goddelijke pujas een heel bijzondere zegen waren.

Tot slot wil ik graag een ervaring delen om te laten zien wat ook "niet-Herakhandies" in de ashram kan overkomen.

Twee bekenden van mij wilden de nederlandse ashram bezoeken, wat mij bij een van de twee vrouwen zeer verbaasde, want ze vermijdt alle gebouwen, zoals kerken, waar diensten worden gehouden. In de ashram bekeek ze alles met veel interesse, maar kwam niet in de tempel.

Aan het einde van de avond werd duidelijk dat een van de vrouwen wilden overnachten. Maar wat te doen met de andere vrouw, want beide waren samen in een auto gekomen? We gingen naar haar toe om helder te krijgen hoe we dit zouden oplossen. Tot onze grote verbazing, zei ze, 'dat is geen probleem, ik slaap wel in de auto ". Ik heb geprobeerd om haar over te halen om in een van de slaapkamers te overnachten, maar ze bleef bij haar besluit.

Heel vroeg in de ochtend - nog vóór de Havan- ging ik naar haar auto. Ze was reeds wakker en vertelde me met verbazing wat ze had meegemaakt: "Ik ging naar de auto die in de bossen stond en merkte tot mijn verbazing, dat ik helemaal geen angst had om daar te slapen. Toen ik omkeek naar de ashram, zag ik om de tempel heen een enorme aura van zilver licht. "

Door Kanta



Svaha Yoga and Babaji ashram

Babaji's teachings are focused on living and loving the whole of Creation as thyself, more than on worshipping The Divine by any particular ritual or belief.



He would surely agree with a statement attributed to His old friend, Neemkaroli Baba, "*It is better to see God in everything than to try to figure it out.*" (I am Harmony, p. xiv)

It was July 2007 when Gosta and I came for the first time to the Babaji ashram in Loenen. It was Guru Purnima, and we loved finding a home away from India. It was there and then that we met Dharmanand (Daan) en Ram (Remy).



And I managed to persuade them to come and play at our Yoga studio in Amsterdam. In return they could take Yoga classes. They started on Friday evenings and to this day they have been continuing keeping this discipline, making it into an event that has no equal in Amsterdam. (1)

1) Svaha Yoga on Youtube, *Hanuman Chalisa*, 23 april 2016:
<https://www.youtube.com/watch?v=QClo9FIB8Ww>].

It provides the much needed juice of Bhakti to the Svaha Yoga studio, the Amrit to keep it going. It always makes me most happy to see people coming in from everywhere, sometimes just passing by, and able to sit in for free..... enjoying the Names of God. For me too, this is the highlight of the week. Often devotees from the ashram come and join in.

“Some devotee of Haidakhan Baba told me that he came to Babaji because Neem Karoli Baba told him that He was the manifestation of Lord Shiva Himself and that He would not stay long in that form. “Go and serve Him”.

- I am Harmony(p.216)

Throughout the years we have returned to the ashram on many other occasions, sometimes for a weekend workshop, sometimes for a private visit to spend a birthday or a celebration like new year, and it has always been a warm welcoming and energizing bath. I remember that, in the beginning, I was a bit concerned if I was not cheating on my Guru, Neem Karoli Baba.



But it was always clear that there is no such thing as difference. We're all family. In the Ramayana it is said : 'Ram worships Shiva, and Shiva worships Ram.' To take away any traces of doubt, pretty much in the beginning already of our visits to the ashram, there was a visit by a woman (Durga Ma) from Germany who brought a big colour picture of Neem Karoli Baba which immediately was hung in the temple. There He was, my

Guru, also here now! It made me feel very happy and even more at home to see His smiling face.



Sometimes when our schedule allows it we come for a weekend workshop, and all of our teacher trainings close the study year with a weekend at the ashram. All of our teachers therefore have been blessed with a visit to the ashram and chanting SVAHA when making offerings into the fire. (2)

Not only do we come to the ashram, but the ashram also comes to us in Amsterdam. One of the highlights of the year is when Babaji's Padukas come to Svaha Yoga for a special evening. (3). This started in the fall of 2008, and has become a yearly tradition since then, which Bhaskar keeps up. We've had amazing evenings where many people come, eat and left in ecstasy. A humbling and grateful experience.

Maarten Baba has done puja in all three Svaha Yoga studios. (4)
He initiated them all with a traditional puja. Also, he taught me to do myself puja to Hanuman. (5)

- 2) Svaha Yoga on Youtube: *Havan. With the SvahaYoga teacher training students at the Babaji Ashram* - <https://www.youtube.com/watch?v=mhKEaEZf5b0>.
- 3) Svaha Yoga on Youtube: Paduka Puja 2014. - <https://www.youtube.com/watch?v=FcZCJkZlnnc4>
- 4) Svaha Yoga on Youtube: Hanuman Jayanti Openings Puja - <https://www.youtube.com/watch?v=ZYtRGudhTII>.
- 5) Svaha Yoga on Youtube: Hanuman Puja - <https://www.youtube.com/watch?v=XfQs8bepj5I>

And since one needs a murti then, Babaji also arranged a huge Hanuman murti. It was NewYear in the midst of the temple construction when we arrived at the ashram, and upon walking in I literally fell into the arms of Hanuman, standing in the hall way. I fell in love right away, and asked Pujari Gerard blissfully how and where they had managed to get a murti like this. He said that he would request if it was possible to have one made for Svaha Yoga.

Next thing I know, that 6 weeks later on holiday in Suriname I received an email from him that Hanuman was already on His way! It just happened! He arrived at the ashram in Loenen in a huge crate coming from India in the summer.

It was as if Hanuman was making the seemingly impossible leap as in the Ramayana and got blessings at the ashram by Babaji. This was at the time when the temple was being finalised.



At some point in time a truck came and transported the crate with Hanuman to Rotterdam, where he started his second part of the journey. It was after nearly a year when he finally arrived in Suriname, and this is where he is now standing in our Yoga studio there.



Hanuman, Babaji, Neem Karoli baba...they all give the same teaching: *love all, serve all, remember God.*

The ashram has been serving us and the community for 25 years (6), and we are thankful for knowing a place in this crazy part of the world where we can re-charge with fire ceremonies and chanting and enjoy SatSang, the company of Truth. A place where I see people heal and become happier and lighter.

Thank all of you who make it possible that we can share in Babaji's teachings and Living Presence.

RamRam – Om Namah Shivay

door Patrick & Gösta , Founders, Svaha Yoga, Amsterdam

6) Svaha Yoga on Youtube: Bhakti Fest 2015 Babaji Ashram NL - <https://www.youtube.com/watch?v=hvt4mhCnuk>

- Bouw van de tempel e.a.

De redactie van de nieuwsbrief heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven over de totstandkoming van de nieuwe tempel e.a. Buiten de tempel hebben er meer, niet onbelangrijke bouwactiviteiten plaatsgevonden, met name het hoofdgebouw. Ik ben daarbij slechts beperkt betrokken geweest; vandaar dat ik mij hier beperkt tot de tempelbouw e.a.



Ik ben met enige aarzeling op dit verzoek ingegaan; ik heb weliswaar een flinke bijdrage mogen leveren, maar het is naar mijn diepste overtuiging Babaji geweest die op vele niveaus aan dit project sturing heeft gegeven. Daarom is er volgens mij geen sprake van een 'project' (zoals je dat in de bouwwereld wel tegenkomt) maar van een 'proces' met een geheel eigen sturing, met als enige doel dat wij gezamenlijk in harmonie dit enorme karwei - met

beperkte financiële middelen - hebben mogen realiseren. Mijn leerproces is geweest om uit die bouwwereld te stappen en te beseffen dat alle materialen, ontwerpen, financiële middelen precies op tijd daar moesten zijn waar ze hoorden te zijn. Soms zag het er weliswaar niet uit en werden resultaten bepaald niet door een ieder enthousiast ontvangen; maar de trein liep gestaag door en deadlines werden consequent gehaald. Zelfs de financiële budgetten waren toereikend; zo zelfs dat we voor het hele project na 3 jaar zo goed als uit de schulden waren. Kom daar nog eens om tegenwoordig.

Met de opdracht voor de bouw heeft Munirajji ons in het najaar van 2006 in Chilianaula een enorme steun in de rug gegeven. Daarom is het zo fijn dat Hij nog bij leven virtueel aanwezig kon zijn bij de inauguratie zes jaar later tijdens de internationale Gurupunima in de ashram Sada Shiva Dham.

Een anekdote mijnerzijds mag hier niet onvermeld blijven. Op zeker moment waren de tekeningen klaar; het was een knots van een werk geweest en ik was daar ook wel erg trots op dat ik die tijdens de voornoemde Navaratri kon meenemen naar Chilianaula. Ik ben toen eerst

naar het huis van Muniraj gegaan om pranam te maken. Hij zat op het terras achter zijn huis de krant te lezen. Op zeker moment mocht ik de stapel tekeningen aan Hem aanbieden. Vervolgens vroeg hij: "Maheshanand, wanneer is het klaar?" Ik zakte door de grond en ik heb toen mijzelf voorgenomen dat ik Hem niet eerder onder ogen zou zien voordat de tempel zou zijn opgeleverd. Naast Zijn zetel stond een kastje met laden. Hij opende het onderste laadje en daar gingen mijn tekeningen; laadje dicht...Dat is nog eens motiveren.....

door Maheshanand

- Communicatie en inspiratie

Sinds ik de Ashram heb bezocht is er een heel vloeiende communicatie ontstaan met onze geliefde Babaji. Er zijn vele inzichten naar boven gekomen. Al deze spirituele inzichten heb ik neergepend.

Onlangs vroeg ik Babaji of ik misschien enkele van deze tekstjes kon delen met jullie. Babaji antwoordde: 'All sincere devotees receive direct guidance. But the written word can be like a bell, a reminder. So feel free to share.' Daarna voegde Hij eraan toe: 'One must not doubt. Feel your heart. If this can help one of your brothers or sisters, do not hesitate. They will feel My presence through the power of the words.'

Deze tekstjes werden opgeschreven gedurende de laatste paar weken.

- You must walk with God. That is your only mission.
- Continuously strive for Ideal Life. That is the one life with God.
- Your true Lover is God.
- In all of Man lays the seed of Divinity.
- All have the ability to let it come alive.
- Serving Mankind is kneeling for God.
- Love goes through all of Universe. There is no higher power.
- All must work hard for liberation. This is the one challenge for all.
-

Met liefdevolle groet,
door persoon die anoniem wenst te blijven

Ten diepste

Zou jij mij willen kennen en liefhebben

Zou jij dat kunnen onvoorwaardelijk

Zou jij mijn spiegel willen zijn open en

Zonder oordeel

Zou jij de schittering in mijn ogen,

Geloven – weerkaatsen

Zou je met mij willen delen en

God in eenheid ontmoeten

Zou jij sterk met mij zijn in

Stromen en onderstromen in mijn leven

Zou je humor verkiezen en lachen om

Mijn domme rariteiten, me tot de orde roepen

Ik heb jou ontmoet, ben in je ogen gestapt

Heb aan je vuur gezeten

In je water gebaad

Voedsel gedeeld

Gefascineerd, in vrijheid gevangen,

Geraakt

- Kharkuli

- Het effect van de vuurceremonie

Mijn verhaal gaat over de allereerste vuurceremonie, die ik in de ashram heb meegemaakt. Ik ben van Hongaarse afkomst, maar ik woon al tientallen jaren in Nederland. Nog in Hongarije ben ik van mijn man gescheiden, heel lang geleden, toen de kinderen nog heel klein waren. Ik heb mijn drie kinderen in Nederland alleen, zonder vader en zonder andere partner, opgevoed.

Mijn kinderen, vooral mijn dochter, hadden in hun teenagertijd een groot verlangen om weer met hun vader kennis te maken, en op volwassen leeftijd zijn zij tijdens een vakantie naar Frankrijk gegaan om met hem en met zijn nieuwe gezin kennis te maken. Dit hebben zij meerdere keren gedaan. Zij dachten, dat hun vader hen ook een keertje in Nederland zou komen bezoeken, maar dat gebeurde niet. Ik wist dat het verlangen van mijn dochter het grootste was.

Toen ik voor het eerst naar de vuurceremonie op de ashram ging, is mijn ex man in de ochtend, op dezelfde tijd dat de vuurceremonie bezig was, helemaal onverwacht in de auto gestapt. En toen ik in de middag weer thuis in mijn woning was, belde mijn dochter, dat haar vader vanuit Frankrijk onderweg was om hen te bezoeken. Hij zei, dat hij niet langer kon wachten.

Ik denk, dat mijn ex al lang voelde, wat hij moest doen, en dat de vuurceremonie voor hem geholpen heeft om dat echt te doen.

Met vriendelijke groeten

door Orsoly





Guru Purnima 2007 en 2012



Kinderbijeenkomst 2007



Tempel inwijding 2012





Geslaagd kirtanfestival in 2015



*Actie voor ooghospitaal in Chilianaula, India,
tijdens het kirtanfestival in 2015*

Herfst Navaratri 2016

2x Per jaar wordt op Sada Shiva Dham, telkens 9 dagen, het feest voor de universele Moeder gevierd. De universele Moeder is het dynamische aspect van de schepping, dat wat vorm geeft en alles in beweging zet. Zij heeft vele namen en wordt in verschillende culturen anders benoemd. Het is echter steeds dezelfde universele harmoniërende kracht die in elke aspect van de schepping werkzaam is.



In het plaatje wordt zij weergegeven als Haidakhandeswari, de universele Moeder van Haidakhan. Zij wordt ook wel Durga, Kali, Parvati, Shakti etc. genoemd.

Komende herfst begint de Navaratri op **zondag 1 oktober** en eindigt op **zondag 9 oktober**. Je kunt alle negen dagen deelnemen of enkele dagen of een dag of een paar uur. Er zijn 2 zondagen in deze Navaratri, zodat weekend mensen meer kans hebben om deel te nemen. Mocht je niet kunnen komen, dan kun je op deze dagen op je eigen manier extra aandacht geven

aan de Goddelijke Moeder op je eigen plek in je eigen hart.

Het dagelijks Navaratri programma:

- 6.30 uur : Paduka Puja: Babaji's Aanwezigheid uitnodigen
- 7.30 uur: Aarti: aanbieding van het Licht met mantra zingen.
- 8.30 uur: Devi Puja, speciale ceremonie om de Goddelijke Moeder te verwelkomen, elke dag een ander aspect.
- 9.00 uur : Lezen van de Sapta Sati, de 700 verzen voor de Moeder.
- 10.30 uur: Havan, vedische vuurceremonie voor harmonie en vrede.
- 12.00 uur: Karma Yoga: ashram werkzaamheden zoals opruimen, koken etc., eventueel tuinwerk.
- 13.15 uur: Bhandara, feestelijke warme maaltijd.
- 16.00 uur: Karma Yoga
- 18.00 uur: Satsang in de tempel (samen ervaringen en inspiratie delen)
- 19.30 uur: Aarti
- 22.00 uur: Rust

Jaarvergadering voor alle belangstellenden



Elke jaar is er een bijeenkomst voor mensen die zich verbonden voelen met de nederlandse stichting Haidakhandi Samaj en Sada Shiva Dham. Dit jaar wordt de bijeenkomst gehouden op de **zondag 2 oktober**, de eerste dag van de Herfst Navaratri. De bijeenkomst is 's middags om 16 uur en iedere devotie en belangstellende is welkom.

Tijdens deze bijeenkomst geeft het bestuur zoals gewoonlijk inzicht in de ontwikkelingen. Het dit jaar 25 jaar bestaan van de Samaj en de ashram is een aanleiding om gedachten uit te wisselen over deze 25 jaar en hoe we de komende 25 jaar verder willen.

Paduka Puja tour 2016



Sinds 2008 brengen we elk jaar, na de Herfst Navaratri, met Baba's Paduka's een bezoek aan verschillende adressen in Nederland. Dit kunnen centra zijn, zoals bijvoorbeeld Svaha Yoga in Amsterdam, maar soms ook privé-adressen.

Baba's Paduka's (sandalen) representeren Babaji's Aanwezigheid. Het ontvangen van Babaji's Paduka's is als het ontvangen van Babaji zelf. De mensen en de plek genieten van Babaji's verheffende energie.

Het programma op zo'n middag of avond bestaat uit Paduka Puja (ongeveer een half uur) en een plaatselijk programma. Dit kan een kleine Aarti zijn, Bhajans zingen, Satsang (delen van ervaringen) of iets anders wat

passend is. Ook een thee pauze met een versnapering of een lichte vegetarische maaltijd kunnen deel zijn van de bijeenkomst.

Mocht je Babaji dit jaar in je centrum of prive willen ontvangen, neem dan contact op met Bhaskaranand op de ashram. Voor het programma nodig je ook vrienden, kennissen, etc. uit. De Paduka Puja tour 2016 is gepland op geschikte tijden tijdens de laatste week van oktober en de eerste twee weken van november.

Agenda 2016 – 2017

2016

Ma 11 – Vr 15 Juli:	Jai-Ho samenkomst voor jongeren tot 35 jaar. <i>Zie blz. 5.</i>
Za. 16 – Di 19 Juli:	Internationale Guru Purnima vieringen op Sada Shiva Dham! <i>Zie blz. 7.</i>
Di 19 Juli :	Guru Purnima
Za 13– Zo 14 Aug.:	<i>Babaji Weekend</i>
Za 10 – Zo 11 Sept.:	<i>Babaji weekend</i>
Za. 1 – Zo 9 Okt.:	Herfst Navaratri
Zo 30 Okt. :	Deewali
Za 12 – Zo 13 Nov.:	<i>Babaji Weekend</i>
Za 10 – Zo 11 Dec.:	<i>Babaji weekend</i>
Do 24 Dec– Vr 25 Dec:	Kerstviering
Do 31 December:	Oudjaar
Zo. 1 Jan.:	Nieuwjaar

2017

Za 7 – Zo 8 Jan.:	<i>Babaji weekend</i>
Za. 14 Jan.:	Makar Sankranti
Do. 9 Febr.:	Shri Babaji Mahasamadhi Divas
Za 11 – Zo 12 Febr.:	<i>Babaji weekend</i>
Vr. 24 febr. (vr-za):	Maha Shivaratri
Za 11 – Zo 12 Mrt.:	<i>Babaji weekend</i>
Di. 28 mrt. – Wo. 5 April:	Lente Navaratri
Di. 11 Apr.:	Hanuman Jayanti
Zo. 16 – Ma 17 Apr.:	<i>Pasen</i>
Za 6 – Zo 7 Mei:	<i>Babaji weekend</i>
Wo. 10 Mei:	Budha Purnima
Za 3 – Zo 4 Juni:	<i>Babaji weekend</i>
Zo. 9 Juli:	Guru Purnima
Za 5– Zo 6 Aug.:	<i>Babaji Weekend</i>
Do 10 Aug.:	Shri Muniraj Samadhi Divas
Vr. 25 Aug.:	Ganesh Chaturthi

Za 2 – Zo 3 Sept.:	Babaji Weekend
Do. 21 – Vr 29 Sept.:	Herfst Navaratri
Do 19 Okt.:	Deewali & Laxmi Puja
Za 4 – Zo 5 Nov.:	Babaji Weekend
Za 11 Nov.:	Maha Bhairav Jayanti
Za 2 – Zo 3 Dec.:	Babaji weekend
Zo 3 Dec.:	Dattatreya Jayanti
24 Dec– 25 Dec:	Kerstviering
Zo 31 December:	Oudejaarsavond

Voor speciale puja's: Neem contact op met Maarten Baba!

Enkele Babaji Websites

- Sada Shiva Dham: www.babaji.nl (plus weblog).
- Internationale website: www.haidakhandisamaj.org. (plus Blog)
- Internationale Nieuwsbrief: ga naar www.internationalhaidakhandijournal.com
- Intro Haidakhan ashram, India: www.haidakhanbabaji.com
- Anand Puri ashram, Chilianaula, India: www.anandpuri.com
- Voor Babaji Ayurveda, Chilianaula: www.babajiayurveda.in
- Charitatieve ziekenhuis, Chilianaula: www.BabajiHospital.info
- www.babaji.pl: Bhole Baba Seva Dham ashram in Polen.
- www.babajiashram.de: duitse ashram in Rieferath.
- www.babajiashram.org: USA ashram in Crestone, Colorado.
- www.planetbabaji.com: creatieve website door Lal Baba
- Sada Shiva Dham op Facebook: www.facebook.com/sadashiva.dham/.



Dhuni huisje voor vuur ceremonies



Dagelijks Programma Sada Shiva Dham

's Ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie in het dhuni huisje.

7 uur: Aarti, *lichtceremonie plus mantra zingen*, daarna ontbijt

9 uur: Karma-Yoga, *werk als yoga, vrijwillige werkzaamheden*

Ongeveer 13.00 uur: Middagmaal

14-16 uur: Rust / Pauze

16-18 uur: Karma Yoga

19 uur: Aarti (en daarna avondmaal)

(Gedurende de zomertijd periode: Aarti om 19.30 uur)

22 uur: Rust

De maaltijden zijn vegetarisch.

Weekenden

Op zaterdag-, zondag- en maandagochtend:

6.30 uur: Havan, *vedische vuurceremonie*, in de dhuni.

8.00 uur: Aarti

Babaji Weekend

10 x Per jaar is er een Babaji weekend tijdens of vlak voor volle maan (zie hiervoor de agenda). Tijdens het Babaji weekend is er op

zaterdagavond extra kirtan zingen, dikwijls in de dhuni, met op

zondagochtend: 7.00 uur: Paduka Puja in het Babaji kutir -

7.30 uur Aarti - 10.00 uur: Havan (vedische vuurceremonie) -

11.30 uur: karma yoga - 13.00 uur: Vegetarische maaltijd -

eventueel Satsang.

Zie verder de agenda (blz. 43) !

Verklarende woordenlijst

Aarti	Lichtceremonie; <i>op de ashram ook in de zin van:</i> lichtceremonie en het zingen van mantra's en gebeden in sanskriet en hindi
Bhajan	gezongen gebed, lied ter ere van God
Bhakti	devotie en liefde voor God, de Allerhoogste
Chandan	pasta van sandalhout dat op het voorhoofd wordt aangebracht
Darshan	aanschouwen of ontmoeten van een heilige of Godelijke vorm
Dhuni	plaats voor vuurceremonie
Haidakhan	plaats in de voetheuvels van de Himalaya, Uttarakand, India (<i>uitspraak: Herakhan</i>), Babaji's hoofdashram is hier gevestigd
Havan	Vedische vuurceremonie
Havankund	offerplaats, container voor de vuurceremonie
Japa	herhalen van een mantra waarbij gebruik gemaakt kan worden van een gebedssnoer (mala), meestal in stilte
Karma yoga	werk toegewijd aan God, onbaatzuchtig handelen
Kirtan	zingen ter ere van God, dikwijls eenvoudige mantra's in devotie gezongen, het helpt om hart en geest te helen
Maya	energie, illusie
Mahaprabuji	Grote Heer, een titel voor Haidakhan Baba
Mantra	naam van God, klank of vers dat de kracht heeft om te verbinden met verfijnde niveaus van het bestaan en harmonie en heling brengt
Mala	snoer voor meditatie/gebed met dikwijls 108 kralen
Murti	een ingewijd beeld, een beeld leven en bewustzijn gegeven via een Vedische ceremonie
Pranam	het tonen van respect door het maken van een buiging (kan op verschillende manieren)
Prasad	gezegend voedsel
Puja	een ceremonieel gebed, een ritueel gebed dat terug te voeren is op de oude Vedische tijden
Sanatan Dharma;	<i>eeuwige religie, eeuwig wet</i> , kern van alle religies.
Sadhana	spirituele discipline, iemands geestelijke pad.

Uw financiële giften en lidmaatschap

Financiële giften helpen mee aan de instandhouding en voortgang van de ashram. Elk bijdrage is welkom, eenmalig of op regelmatige basis.

Bij een bijdrage van 108 euro of meer per jaar, kunt u donerend lid worden en de voordelen ervan genieten, dat wil zeggen *korting bij verblijf, en een of twee maal per jaar gratis de papieren nieuwsbrief*.

Schenkeningen aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. De belastingdienst onderscheidt 1) gewone schenkingen, en 2) periodieke schenkingen over een periode van minimaal 5 jaar. Deze laatste kan, afhankelijk van uw fiscale situatie, extra voordelig voor u zijn. Ga voor verdere informatie naar onze website, en klik in de navigatiebalk op het hoofdje *Donaties*, of stuur een email.

Donaties voor de ashram kunt u storten op naam van Stichting Haidakhandi Samaj, Loenen, op IBAN nummer: NL17INGB0000325925 (BIC nummer: INGBNL2A). U kunt vermelden: "ashram onderhoud" (donatie ashram onderhoud) of "puja bijdrage" (donatie voor het in standhouden van de puja's in de tempel).

Indien u donerend lid wilt worden en van de bijbehorende voordelen wilt genieten, vult u a.u.b. onderstaand strookje in en stuur het ons toe. *U kunt ons ook informeren via een email naar: ssd@babaji.nl*

Graag ondergetekende een vaste bijdrage doen aan Sada Shiva Dham.

Mijn bijdrage voor 'ashram-onderhoud' is

Deze bijdrage wordt (0) per maand (0) per kwartaal (0) per jaar voldaan.

Mijn bijdrage voor 'puja-kosten' is

Deze bijdrage wordt (0) per maand (0) per kwartaal (0) per jaar voldaan.

Naam: Adres:

Email: Tel.:

Handtekening:

Sada Shiva Dham : Colofon

Sada Shiva Dham, letterlijk: “verblijfplaats van de eeuwige Shiva”, is een ashram gewijd aan Shri Haidakhan Babaji (*uitspraak Heerakhan Babaji*). Babaji verbleef tussen 1970 en 1984 in Haidakhan en zijn leer is kort samengevat: “Leef in Waarheid, Eenvoud, en Liefde en wees humaan, doe karma yoga.”

Stichting Haidakhandi Samaj

De Stichting draagt de leer van Babaji uit door onder meer het beheer van de ashram, het uitwisselen van contacten, boeken en tijdschriften. De Stichting is verbonden met de Internationale Stichting in Hairakhan, India.

Donaties en lidmaatschap

Donaties kunt u eenmalig, maandelijks of jaarlijks voldoen.

Voor de *belastingdienst* is de Stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat schenkingen aftrekbaar zijn voor de belasting. Zie ook de pagina over 'Uw financiële giften'.

U kunt *lid worden* bij een donatie van minimaal € 108 per jaar. Dit geeft u korting bij uw verblijf op de ashram, plus gratis de papieren nieuwsbrief. Als u hiervoor kiest, laat het ons a.u.b. weten.

Bankgegevens Stichting Haidakhandi Samaj, Loenen:
IBAN banknummer: NL17 INGB 0000 3259 25
(BIC nummer : INGBNL2A).

Bij donaties graag vermelden: "ashram onderhoud" , "puja bijdrage", of "periodieke bijdrage".

Nieuws

De papieren nieuwsbrief verschijnt 1 tot 2 maal per jaar. U kunt zich abonneren door een jaarlijkse storting van 9 euro, met vermelding “nieuwsbrief”. Leden (zie boven) ontvangen de nieuwsbrief gratis. Kopij is welkom: sturen naar . ssd@babaji.nl

Belangstelling om mee te werken aan de Nieuwsbrief? Neem contact.

Het laatste nieuws vindt u op de website www.babaji.nl. U kunt zich ook aanmelden om regelmatig de email berichten met nieuws van de ashram te ontvangen: aanmelden via ssd@babaji.nl.

Bhole Baba ki jai – Maha Maya ki jai



Muniraj in dhuni – 1994



*Enkele pioniers in 1991 -
bij het toenmalige net aangekochte ashram gebouw*



*Viering Guru Purnima en 25 jaar ashram:
16-19 juli 2016 (blz. 9).*

*Jai-Ho samenkomst en workshops voor jongeren:
11-15 Juli 2016 (blz. 7).*

Afzender:

**Babaji ashram Sada Shiva Dham,
Vrijenbergweg 60,
NL 7371 AB Loenen.**



Tel. 055-5052871,

***Email: sadashivadham@babaji.nl (ashram)
of info@babaji.nl***

Website: www.babaji.nl,

Ga naar de website voor het laatste nieuws!